



KEPELSE GEZET

Jaargang 2, nr. 2, juli 2023

Colofon

HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer:	T. 112 (gratis) voor alle hulpdiensten
Gemeente Roermond:	T. 14 0475
WIJKTEAM KAPEL/KEMP:	
Politie:	T. 0900 - 8844 (algemeen politienummer) Wijkagent Michiel Starmans: alg. politienummer/ www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen T. 0800-7000 anoniem melden / www.meldmisdaadanoniem.nl T. 0475 – 317 130 Sociale onveiligheid
Handhaving:	Frits Göbbels en Leon Huijers T. (0475) 359 101 / e-mail: stadstoezicht@roermond.nl
Huisartsenpraktijk 't Zand:	T. 0475 - 316710 - Spoed: T. 0475 - 310946
Huisarts Popovic:	T. 0475 - 329335 - Spoed: T. 0475 - 322721
Wijkraad Kapel:	www.wijkapel.nl - e-mail info@wijkapel.nl
Wijkspreekuur WIJKRAAD:	Locatie: Activiteitencentrum Pappelhof /PSW Tijd: van 12.00 – 14.00 uur

Uitgave juli 2023

Kepelse Gezet is een uitgave van Wijkraad WijkKapel. Dit is géén uitgave van de kerk! De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of te weigeren. Wijkraad WijkKapel en de redactie zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of foutief plaatsen van ingezonden kopij. Anonieme artikelen worden niet in behandeling genomen. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.

Aanleveren van kopij en advertenties editie 15 november NR. 3 – 2023
vóór 1 oktober 2023: kepelsegezet@gmail.com

Redactie

Ans van Schoubroeck, Riet Slabbers, Yvonne de Vries, Wilbert Dekker.
Opmaak: Jolanda van de Rotten - Join form
Coverfoto genomen vanaf de vispassage: Math de Ponti
Corrector Limburgs: Pierre Bakkes
Drukwerk: Plaza Grafica Roermond

Inhoudsopgave

Van de redactie	pag. 4
Wijkraadnieuws	pag. 4
Bewoner aan het woord: Aschwin Verheijden	pag. 6
Werkgroep bloemtapijt	pag. 8
Geef-en-neemkast Kapel in 't Zand	pag. 9
Geveltuintjes	pag. 11
De Zorgdragerij	pag. 14
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand	pag. 16
Speelgroep Kapel	pag. 18
Struikelstenen of Stolpersteine	pag. 20
Synergieschool	pag. 22
Ein plat sjtökske: Rondj de Kepel	pag. 24
Straatpraat: Pater van den Heuvelstraat	pag. 26
Vijf: jouw aanspreekpunt in de wijk	pag. 28
40 Jaar Fietsclub Parkzicht	pag. 30
We gaan op reis en nemen mee...	pag. 35
Activiteiten agenda	pag. 38



Van de redactie

Wij kregen veel positieve reacties op de eerste twee nummers van onze Kepelse Gezet. En ook enkele kritische reacties die we rechtstreeks beantwoord hebben. De redactie van de Kepelse Gezet wil de bewoners van onze wijk een stem geven.

Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers die meehelpen in fanfare, toneelgezelschap of bloemtapijt en rondleidingen geven in het Oude Kerkhof en het Kruiswegpark. De komende nummers van Kepelse Gezet komen zij aan het woord.

Onze wijk kent een rijk verleden en heeft prachtige natuur. En steeds moeten we kiezen want er zijn zoveel

initiatieven. Ook deze keer een nieuwe: de Zorgdragerij.

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die vooral ook leuk vindt om ondersteunende taken uit te voeren, zoals opstellen van vergaderagenda, notuleren en eventueel archiveren. En schrijven mag natuurlijk altijd!

We hopen van jullie te horen.
Met vriendelijke groet

De redactie
kepelsegezet@gmail.com



en ambities. Het huidige bestuur bestaat uit: Riet Slabbers, Lars Kerff, Fabiën Dibattista, Armand Thomas en Bernd Korner.



Riet Slabbers

Wijkraadnieuws

Nieuwe bestuursleden!

Het bestuur van de wijkraad heeft versterking gekregen:

Fabiën Dibattista is onze nieuwe secretaris. Ook zijn we in gesprek met een kandidaat voor het voorzitterschap. We zullen weer op volle sterkte zijn. Gelukkig, want we hebben veel plannen



Lars Kerff



Fabiën Dibattista



Armand Thomas



Bernd Korner

Wijkplan, het vervolg

Eind maart hebben we de resultaten van onze wijk enquête gepresenteerd en daarbij ook onze plannen toegelicht. Daarna is er in april een goed bezochte vrijwilligers avond gehouden. We hebben veel positieve en enthousiaste reacties gekregen. Er hebben zich, vanuit deze bijeenkomsten, inmiddels bijna 20 wijkgenoten gemeld, die ons concreet willen helpen met het realiseren van onze plannen. We gaan onder andere aan de slag met werkgroepen om zaken verder uit te werken.

De nu al bekende werkgroepen zijn:

1. Verkeer en openbare ruimte
2. Naoverhulp: burenhulp binnen onze eigen wijk
3. Repaircafé en klussendienst
4. Kapel op de kaart: activiteiten in onze wijk

De eerste stappen zijn al gezet, maar het is nog een lange weg.

Wil je ook graag meedenken in een werkgroep, of meehelpen?

Zou je ook wel een klusje willen doen, of gewoon eens een kopje koffie met iemand willen drinken, reageer dan naar info@wijkapel.nl



Een eigen huiskamer?

We zijn als wijkraad op zoek naar een eigen plek in de wijk, waar we onze plannen ook vorm kunnen geven: denk aan het Spreekuur Wijkraad, het repaircafé, een inlooppunt (De Hoéskamer?) enz.; kortom, een open en makkelijk toegankelijk ontmoetingspunt voor alle wijkbewoners.

Daarvoor zijn we in gesprek met meerdere partijen en we hopen binnenkort concreter nieuws te kunnen vertellen.

Een nieuwe website!

Het heeft even geduurd, het was toch meer werk dan gedacht, maar de nieuwe website zit er nu echt aan te komen.

Mooier en moderner, duidelijker en attractiever.

Via deze website willen we veel beter kunnen communiceren met onze wijkbewoners.

Ook willen we hier de mogelijkheid bieden dat mensen rechtevreeks met elkaar communiceren met een hulpvraag of een hulpaanbod: Kijk ook eens op www.wijkapel.nl

Digitale nieuwsbrief

Wist je dat de wijkraad elke maand een nieuwsbrief per mail verstuurt met nieuws over onze wijk?

Wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje naar info@wijkapel.nl of ga naar de website wijkapel.nl

Bewoner aan het woord: Aschwin Verheijden

Sinds vorig jaar is de wijkraad gestart met een maandelijks wijkspreekuur. Wie hier vaker langskomt, is Aschwin Verheijden, uit belangstelling en met steun voor het initiatief. Reden om eens verder te onderzoeken wie dit is, deze goedlachse vijftiger, ein richtige sjpraekbuus.

Aschwin Verheijden, geboren en getogen in Roermond, maar niet van de Kapel. Zijn wortels liggen in het Roermondse Veld, maar hij woont sinds 25 jaar aan de Heinsbergerweg, samen met Marion. Eerst met de kinderen en nu met zijn tweeën, zoals dat gaat.



Goed geïntegreerd, een echte vasteloavendvierder, jaren lid van joekskapel “Waat ein herrie”, die helaas niet meer bestaat. Actief binnen de Kaketoës, in 2017 was hij zelfs prins van de vereniging. Daarnaast vaak te vinden in zijn 2e huiskamer “Aad Remunj”.

Aschwin is ook een bevlogen brandweerman, die dagelijks in de operationele voorbereiding taken vervult. Maar als de “pieper” gaat, dan blijkt het daadwerkelijk in actie komen, toch dát waar het hart het snelst van gaat kloppen. Al met al is het de afwisseling van taken die zijn werk zo interessant maken.

Als mens is Aschwin iemand met het hart op de tong, die veel te veel dingen leuk vindt en

maatschappelijk zeer betrokken is. Bovenal is hij oprecht geïnteresseerd in mensen. Dit laatste vertaalt zich sinds 2022 ook politiek en wel als raadslid voor de PvdA binnen de gemeente Roermond. Het betreft een kleine fractie, maar wel onderdeel van de coalitie, dus invloed uitoefenen is mogelijk. Dat maakt het boeiend.

Een nieuwe rol, het is wennen, het politieke spel. Soms een uitdaging om met de fractie-standpunten naar buiten te treden en toch ook authentiek te blijven. Voor iemand met het hart op de tong en een persoonlijke betrokkenheid, een cruciaal punt. Tijdens de verkiezingscampagne heeft hij veel geleerd, “mensen zijn politiek afgehaakt, voelen zich niet gehoord, lopen het liefst voorbij als je een gesprek wil aangaan”. Maar juist daar wordt het spannend: door zijn oor te luisteren te leggen, ogen open te houden en direct benaderbaar te zijn, lukt het vaak toch om een opening te vinden. Door kritiek niet weg te wuiven, maar daar te adresseren waar het hoort, hoopt Aschwin de spreekwoordelijke kloof tussen inwoner en politiek te overbruggen.



De gerichtheid van de partij op levendige kernen en het ondersteunen van initiatieven, die bewoners dienen, brengt Aschwin als volksvertegenwoordiger op vele plekken. Onder andere dus bij het wijkspreekuur. De wijkraad en haar plannen hebben zijn persoonlijke én politieke interesse en steun. Zijn advies hierbij is om te streven naar kleine initiatieven die wel direct zichtbaar nut hebben. De opschoondag, zoals eind 2022 door de wijkraad opgestart en die elke keer een beetje uitgebreider wordt, is hier een mooi voorbeeld van.

Aschwin Verheijden, een mooi gesprek met een bezige baas, met gelukkig ook voldoende ontspanning. Met dank aan het thuisfront, wat steunt én begrenst.

Immers, achter elke sterke man...

Werkgroep Bloemtapijt

Wij, bestuursleden van de werkgroep Bloemtapijt aan de Kapel in het Zand kunnen u nu al meedelen dat de 27e editie van het bloemtapijt ook dit jaar door kan gaan.

Voor de levering van gratis bloemen zijn afspraken gemaakt. Het onderwerp is inmiddels duidelijk waarbij we oude tekeningen nieuw Leven in blazen.

De leden van de werkgroep hebben er weer zin in en zullen in de komende maanden al op zoek gaan naar biomaterialen die, nu het klimaat zo verandert, meer zullen worden gebruikt in de 12 te leggen bloembedden.

We zullen begin september weer aan de slag gaan, zodat u van 9 t/m 14



september het bloemtapijt kunt komen bezoeken in het Kruiswegpark aan de Parklaan bij de Kapel.

Openingstijden: van 10 t/m 17.00 uur.

De entree is zoals altijd gratis (het offerblok geeft u de gelegenheid een kleine bijdrage te leveren aan de onkosten).

Rest ons nog u een mooie zomertijd te wensen met veel buitenactiviteiten in de natuur.

Veel groeten en tot ziens,
Anne-Miek Drent, Lies Stal en
Marie-José Frencken.



Geef- en neemkast Kapel in 't Zand

Vanaf woensdag 31 mei staat tegen de buitenmuur van het gebouw van de Pappelhof een zogenaamde "geef-en-neemkast". In Roermond is dit de eerste kast met een oproep om te geven en te nemen.

Dit is een nieuw initiatief van Hulpgroep WMO Roermond Zuid, in samenwerking met Activiteiten Centrum Pappelhof. De kast is bedoeld voor alle mensen uit de wijken van Roermond Zuid, maar wie in een naburige wijk woont is ook welkom. Iedereen die het kan missen kan op elk gewenst moment houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten in de kast plaatsen. Misschien wilt u bij uw wekelijkse boodschappen er aan denken iets extra's te kopen. Wie het financieel wat moeilijker heeft, kan er enkele producten komen uitnemen. Kinderen alleen onder begeleiding! Vier vrijwilligers zullen alles 'op orde' gaan houden. Op de zijkant van de kast



hangt meer informatie over de bijbehorende 'spelregels'. Volg ons op Facebook en word lid van: "geef- en neemkast kapel". U bent van harte welkom, om te geven of om te nemen!



UW
ZORG
IS
ONZE
ZORG



Verenigde Apotheken Limburg



Heinsbergerweg 2
6045 CH, Roermond
0475-317337
www.v-a-l.nl



LinZZ

Zentrum voor Inspiratie, Bewustwording en Groei

Connie Salden

Maria Theresialaan 1a
6042 AJ ROERMOND
+316 36 50 25 19
info@linzz.nl
www.linzz.nl

Matrixmethode · Meditatie · Lezingen
Yoga · Massages · Ander Leven
Workshops · Coaching
Vergaderingen

Geveltuintjes

Een geveltuin is een klein tuintje, een smalle strook met planten tegen de gevel van een woning of ander gebouw. Het aanleggen van een geveltuin heeft verschillende voordelen:

- Geveltuinen maken de straten groener en geven een vrolijker beeld.
- Ook zorgt de geveltuin voor voedsel en een schuilplek voor kleine dieren, zoals vlinders, insecten en vogels.
- Daarnaast kan regenwater dankzij geveltuinen gemakkelijker de grond inzakken en het begroeide deel van de woning blijft in de zomer koeler.

TEGELVERSJE

1, 2, 3, 4,
tegelwippen doen we hier.
Tegelwippen doen we daar.
Weer een mini-tuintje klaar!
Mini-tuintje met een plantje,
dat is beter voor ons landje.
5, 6, 7, 8,
ik wil dat de pinguïn lacht.



De gemeente Roermond ondersteunt het aanleggen van geveltuintjes.

Informatie hierover is te vinden via:
www.roermond.nl/geveltuintjes

of via telefoonnummer 0475-359342

of mail marionbuurman@roermond.nl





WIJ LEVEREN BIJNA ALLE MERKEN EN
ONDERDELEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

- RDW-OMKEURING
- VERKOOP VOERTUIGEN, HELMEN EN ONDERDELEN
- ONDERHOUD
- REPARATIE
- SCHADEHERSTEL



WWW.SCOOTERLIMBURG.NL
KAPELLERLAAN 253-255 / ROERMOND / +31.(0)475 330 076



LONG SING

• RESTAURANT •

Karel Doormanplein 15A
6045 ED Roermond
Tel. 0475 - 324082
www.longsing.nl



Ons Restaurant is de gehele dag
geopend van 12.00 - 21.30 uur
op maandag zijn wij gesloten

ieder mens is anders...



oncologiefysiotherapie



oedeemfysiotherapie

mauri fysio

praktijk voor fysiotherapie met o.a.
gespecialiseerde **oncologiefysiotherapie**
en **oedeemfysiotherapie**

behandeling uitsluitend op afspraak

kapellerlaan 136 6045 aj roermond t 0475 318 049
i www.maurifysio.nl e info@maurifysio.nl

ROEL SCHMITZ

K O Z I J N E N

R. Schmitz

Herkenboscherweg 40
6045 AS Roermond

Tel: 0654 - 301090

Fax: 0475 - 401553

Email: roelschmitzkozijnen@home.nl

de Zorgdragerij

In gesprek met... Meike Windhausen en Maarten Ruesink van de Zorgdragerij

door Ans van Schoubroeck

Op een zonnige, wat gure dag zijn Riet en ik op bezoek bij de Zorgdragerij. Het uitzicht is prachtig, zon en wolken jagen achter elkaar aan boven de, nog wat winterbruin-groene weiden achter het boerenhuis van Paul Silkens. We zitten in een bouwsel, dat is samengesteld van eenvoudige materialen, bestaande uit een bouwkeet, een klein kantoorje, met daaraan vast een aanbouw, kortom, anders dan ik van de gebruikelijke zorgboerderijen gewend ben.

Aan een grote tafel zitten Meike Windhausen en Maarten Ruesink, gangmakers van het hele gebeuren. Beiden hebben een zorgachtergrond en ervaring in diverse hoeken van de gezondheidszorg. Ook zijn ze bekend met de vele protocollen en regels, die vaak het daadwerkelijk 'doen wat nodig is', in de weg staan. Dit is in 2015 voor beiden dé reden om de reguliere zorg vaarwel te zeggen.



Vanuit een schaftkeet op een terrein in Asenray begint het pionieren. Een zorgboerderij, maar dan anders..

Uitgangspunten:

- Een plek creëren, waar men zich prettig voelt.
- Waar er geen "cliënten" en "hulpverleners" zijn, maar waar iedereen een medewerker is.
- Iets wat "niet af" is, wat zich gaandeweg kan ontwikkelen, doordat iedere medewerker zijn eigen inbreng en ideeën heeft.
- Er is niet één doelgroep, iedereen is in principe welkom, vanuit de positieve gedachte, dat ieders eigenheid van waarde is.

Al snel blijkt Asenray niet de geschikte plek en in 2017 verhuist de Zorgdragerij naar het terrein van Landschapsbeheer 't Møgkebrook. Hier vangen ze wekelijks ongeveer 25 mensen op. Ieder individu verricht activiteiten, die bijdragen aan het persoonlijk welzijn en aan (re) integratie in de maatschappij. In grote lijn zijn de activiteiten verdeeld over 2 peilers:

- **De groene peiler**, betreft alle activiteiten die met natuur te maken hebben, bijv. schapenbegrazing, landschapsbeheer en schoonhouden van het landschap
- **De blauwe peiler**: gericht op mens en maatschappij: het produceren van voedsel en het verlenen van diensten in maatschappelijk belang. Zo wordt er in de kloostertuin en op het eigen terrein natuurvriendelijk fruit en

groente verbouwd, de opbrengst wordt geschonken aan de Voedselbank. De zaden van de bloementuin worden verwerkt in creatieve cadeautjes, zoals zadenlingers en bermbloemen, die te koop worden aangeboden. Ook in het Kruiswegpark werken de medewerkers aan een mooi en goed onderhouden park.

Op deze manier werkt de Zorgdragerij ook aan verbinding met de wijk.

Ik, zelf werkzaam in de zorg en op de hoogte van de vele verplichte administratieve zaken, vraag voorzichtig: "maar hoe doen jullie dat dan?"

Meike zegt glunderend: "Wij voldoen aan alle verplichtingen, wij doorstaan elk onderzoek met vlag en wimpel en de instanties weten ons inmiddels allemaal te vinden. Er wordt onderling nauw samengewerkt.

We denken vanuit een andere hoek, namelijk vanuit de waarde die ieder mens heeft en dat er voor alles een oplossing is, als er maar wordt samengewerkt en er niet in schotten wordt gedacht. Door deze aanpak wordt iedere medewerker verantwoordelijk. Iedereen heeft talenten en gebreken, het is een minimaatschappij, we leren van elkaar.



Een voorbeeld: Meike en Maarten zijn voor hun medewerkers 24 uur per dag bereikbaar, want "een crisis heb je niet tussen 9-17 u". Er zijn duidelijke omgangsregels afgesproken en medewerkers gaan hier zorgvuldig mee om. Ze maken er geen misbruik van en hebben toch de zekerheid dat ze ergens op kunnen terugvallen.

Het ultieme bewijs dat hun concept werkt, krijgt het paar in de zomer van 2022, tijdens het hoog water. Het terrein en de gebouwen van de Zorgdragerij komen volledig blank te staan. Spontaan besluiten alle medewerkers om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Dagenlang wordt er geploeterd om alle schade te herstellen. Maarten en Meike hebben aan deze crisis een bijzonder waardevolle herinnering en zien het als een bevestiging, dat ze de goede weg hebben gekozen.

Om af te sluiten een citaat van beiden: "Op het eerste oog lijkt het allemaal wel een zootje, maar het is óns zootje, we bewijzen dat het anders kán". Voor meer informatie: www.dezorgdragerij.nl

Seniorenvereniging Kapel In 't Zand



De vereniging is in 1963 opgericht als Katholieke Ouderenvereniging Kapel In 't Zand.

In 2008 heeft er een Statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam van de vereniging aangepast aan de hedendaagse tijd t.w.:
Seniorenvereniging Kapel In 't Zand.

Het doel van de vereniging is het (mede) zorgdragen voor het welzijn van alle senioren in de wijk en daarbuiten. Dit wordt onder andere gedaan door het organiseren van activiteiten zoals: educatieve lezingen / actuele voorlichting over bepaalde zaken



behorende bij de doelgroep, cursus valpreventie e.d.

Heel belangrijk is het 'samenzijn' door onder andere deel te nemen aan de wekelijkse 'soosmiddag' op vrijdag.

Men komt enthousiast naar 't Sjoelpaad om samen te kienen of te bridgen. In een goede en gezellige sfeer is er natuurlijk ook tijd voor een sociale babbel onder het genot van een lekker kopje koffie / thee. Vooral ook als je niet meer zo goed ter been bent, is deelname aan de 'soosmiddag' een prima middel om andere mensen te ontmoeten.

Als vereniging proberen we buiten de reguliere 'soosmiddagen' ook andere activiteiten aan te bieden, denk aan: fietstocht, jeu de boules, externe lunch, jaarlijkse uitstap / reisje.

De vereniging heeft ook een aantal leden die geen gebruik maken van de wekelijkse soosmiddag, maar wel graag deelnemen aan een van de andere activiteiten, zoals de externe lunch, een reisje of de kerstviering enz.



De bridgers zijn over het algemeen 'actieve senioren' die nog mobiel zijn en ook buiten de vrijdagmiddag om, nog op een aantal andere locaties bridgen en/of activiteiten ondernemen.

Ondanks het dalend aantal leden zijn we toch verheugd dat we als vereniging wat kunnen betekenen voor de leden binnen de wijk Kapel In 't Zand en daarbuiten. Er zijn tenslotte maar weinig seniorenverenigingen die wekelijks een soosmiddag aanbieden.

Er zijn natuurlijk altijd nieuwe leden welkom. Kom eens kennis maken met de vereniging. De koffie / thee staan voor u klaar. Dat kan op elke vrijdagmiddag in het Verenigingsgebouw 't Sjoelpaad, Schoolpad 55, Roermond. (wijk: Kapel In 't Zand).

Ook zijn we op zoek naar een vrijwilliger(st) die het leuk vindt om eens mee te helpen aan de bar tijdens de soosmiddag.

Kijk ook eens op:

www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

We kijken naar u uit!

Bestuur Seniorenvereniging Kapel In 't Zand.
Walter Boekhorst,
Harry Kuijltjes,
Joke Boekhorst – De Jong
en Ans Oerlemans – Van Beers

PS: Wilt een persoonlijk contact, neem gerust contact op met de secretaris t.w.:
Ans Oerlemans – van Beers,
Telefoonnummer: 06-516 89 675.





Wij zijn een toneelclub die al sinds 1945 toneelstukken opvoert aan de Kapel. Gedurende het jaar zijn we niet zo prominent aanwezig in de wijk. Nu is het hoog tijd dat we van ons laten horen!! Daarom willen we jullie graag vertellen wat we doen en hoe we dat doen. Hoe we dat doen is eigenlijk in al die jaren niet veranderd:

We zoeken een regisseur, we zoeken een stuk, we lezen het stuk, we verdelen de rollen en we gaan oefenen. Tekst leren is een must. Daarna kan de regisseur samen met de spelers de karakters uitdiepen. Het zoeken van een stuk gebeurt in november en december.

Het repeteren begint in januari (op woensdagavond bij Aad Remunj van 20.00 tot 22.30 uur) en gaat door tot begin oktober. Want dan staan ieder jaar de voorstellingen gepland (dit jaar op 6-7-13 en 14 oktober in Gemeinsjapshoes 't Sjoelpaad). Na de repetitie is er een gezellige nazit die er "echt" bij hoort (voor mij!!).

We spelen in het dialect..... Daar kom ik nog op terug.



Daarnaast helpen we bij de Sint Maartenviering, doen we de licht- en geluids-ondersteuning voor de musical van de Synergie school en de paashaas leveren we ook.

We kennen in de vereniging, in die bijna 80 jaar, een komen en gaan van leden. En wie kwam, bleef tot het niet meer ging (om welke reden dan ook).

Wat de laatste jaren voor ons echter een steeds groter probleem aan het worden is; MANNEN komen niet meer meedoen. En dat maakt het ons lastig om geschikte stukken te vinden.

Vandaar dat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken en jullie, mannen die dit lezen, wil uitdagen:

Durf in de huid van een ander te kruipen.

Overwin je plankenkoorts

Verlaat je schaamte.

Vergeet dat dialect..... als je het niet beheerst blijf je Nederlands praten.

En kom bij ons op het toneel staan.

Kom eens vrijblijvend kijken bij een repetitie (woensdag om 20.00 uur Aad Remunj). Meld je aan via de site. Of bel Leon Derix op 06 416 40 124

Je krijgt van ons een warm welkom en wellicht sta je in 2024 te schitteren op de planken.

Alle andere mensen die toneel spelen wel zien zitten, zijn natuurlijk van harte welkom.



Struikelstenen of Stolpersteine

Tekst Wilbert Dekker
Foto's Wim Bongaerts

1943: Buurtgenoten weggevoerd; struikelstenen en staking in Roermond

In april 1943 werden de joodse zussen Auguste, Elka en Ida Hahn samen met de vierde zus Frieda met haar man Adolf Zodick van Spoorlaan Zuid 5 weggevoerd. Zij waren in 1936 uit Laubach naar Roermond gevlucht. Deze vijf buurtgenoten werden naar Westerbork gedeporteerd en kort daarna vermoord. Daarom vijf struikelstenen voor hun laatste woning.

Struikelstenen of Stolpersteine, zijn onderdelen van een project van de Duitse kunstenaar Günther Demnig. Hij begon in 1993 met de hand in messingplaatjes van 10 bij 10 cm, letter voor letter de naam, het geboortjaar, de datum van deportatie en de datum van overlijden te stansen. Verspreid over Roermond liggen er nu 93. De kunstenaar vond dat we het hoofd moeten buigen om de tekst te kunnen lezen, vandaar het bewust gehanteerde kleien formaat.

Op www.archiefroermond.nl onder Stolpersteine is per straat of per naam meer informatie te vinden.

Voor **Kapellerlaan 60** liggen zes struikelstenen voor het gezin Lehmann-Wolf. Het betreft de koopman in textiel Moritz Lehmann met zijn vrouw Emma, zijn moeder Frieda Lehmann-

Reinheimer, zijn broer Ludwig, zijn zoon Joseph en een nicht. In 1943 werd Moritz naar Westerbork gedeporteerd. De anderen probeerden naar Zwitserland te vluchten, maar werden gevangen genomen en naar Auschwitz weggevoerd.

Recha Lehmann dook onder met haar man Sallie Goudsmit. Als enige van haar familie overleefde zij. Op het nieuwe joodse deel van het Oude Kerkhof heeft zij een grafmonument opgericht met de namen van haar vermoorde familieleden. Te weten haar moeder Frieda en



vader Sussmann Lehmann, haar neef Moritz Lehmann en nog negen anderen.

Voor **Scheidingsweg 118** vier struikelstenen voor Leopold en Paula Wolf-Adler met hun dochters Hilde en Ruth. Hilde werd geboren in september 1923. In 1991 vertelde Bep van Schendel-Moors aan Yvonne de Vries dat zij bevriend was met Hilde met wie ze in de klas zat. Hilde schreef in haar poëzie album. Op zaterdag/sabbath bracht Bep het huiswerk naar Hilde of Hilde kwam het bij haar op de Kapellerlaan halen.

In 1943 richtte pater Bleijs in hotel Het Gouden Kruis hier aan de Kapel de Roermondse afdeling op van de L.O. Deze "Landelijke organisatie" hielp allerlei onderduikers zoals mannen die niet in Duitsland wilden gaan werken, joden en ontsnapte Franse krijgsgevangenen. Er was een vluchtlijn voor

neergeschoten Geallieerde piloten via boerderij Schöndeln naar Spanje.

Het verzet tegen de Duitse bezetter groeide. Eind april 1943 werden ex-militairen verplicht zich aan te melden. Hiertegen werd op vele plaatsen in het oosten en zuiden van Nederland gestaakt. Onder andere in de steenkoolmijnen in Zuid Limburg. Op 1 mei werd de doodstraf gezet op stakers. Op 2 mei werd Bob Bouwman uit Roermond gearresteerd wegens oproepen tot staken. Hij werd in "De Hamert" boven Venlo met 6 anderen doodgeschoten. Naar hem is een straat vernoemd in het Tegelarijveld/Broekhin.



Synergieschool in Synergie (samen) met de buurt

Lekker lezen met eigen boeken!

De Synergieschool heeft een eigen schoolbibliotheek. Elke dag kunnen kinderen hier terecht om een boek te lezen en/of te lenen. In samenwerking met Bibliorura houden we de collectie, van meer dan tweeduizend boeken, op peil. Actuele boeken en nieuwe aanwinsten worden regelmatig toegevoegd. Er is zelfs een aanbod voor de allerjongsten (0-4 jaar).

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we ons leesonderwijs vorm geven met behulp van jeugdliteratuur uit de eigen bieb. Geen saaie methode, waarbij elk kind hetzelfde boekje leest, maar beter worden in lezen met de boeken die kinderen zelf hebben uitgekozen.



Op die manier brengen we kinderen naar het juiste leesniveau en hopen we ook dat ze blijven lezen met plezier! Minstens zo belangrijk.

De schoolbieb wordt op dit moment gerund door drie vrijwilligers en medewerkers van de school. Vindt u het leuk om een paar uurtjes per week hierbij te assisteren, dan bent u van harte welkom. Het uitlenen van boeken gaat via een gebruiksvriendelijk computersysteem. Heeft u na het lezen van dit bericht interesse. Stuur een mail naar patricknieskens@swalmenroer.nl. Bellen kan ook (0475-317923).



Synergieschool meteen succesvol in nieuwe T-shirts

Op woensdag 17 mei jl. hebben groep 3 en 4 meegedaan aan het korfbaltoer-nooni van Ready '60, de korfbalvereniging uit Roermond. In de weken voorafgaand aan het toernooi is er fanatiek en met veel plezier geoefend. En niet zonder succes! Bovendien traden zij aan in hun gloednieuwe neon-groene T-shirts. Flitsend en snel. De leerlingen hebben genoten van een zonnige, sportieve en gezellige dag, mede dankzij de hulp van leerkrachten, ondersteuners en vooral zeker ook van ouders.



Korfbal is geen gemakkelijke sport (de korf hangt best hoog), maar er werd driftig verdedigd, aangevallen en gescoord! Hier en daar ging men tot het gaatje om de bal nog binnen de lijnen te houden of te veroveren. Onze school heeft gespeeld tegen verschillende andere scholen uit Roermond (OBS Aan

de Roer, CBS Willem de Zwijger. Tussendoor een appel en iets te drinken pakken, was zeker bij het mooie weer van die dag, geen overbodige luxe!

Aan het einde van de ochtend werden de finalerondes gespeeld. Groep 3 behaalde een hele mooie vierde plek en kreeg hiervoor een beker.

Groep 4 deed met meerdere teams mee aan het toernooi en heeft maar liefst drie bекers in de wacht gesleept. Zij werden namelijk eerste, tweede en vierde. Uiteraard ging dat bij de prijsuitreiking gepaard met gejuich en vreugdetranen. Aan het einde van de dag ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Het plekje voor volgend jaar is al gereserveerd.



Róndj de Kepel

Erg wied waar miene waereld nog neet toen ich as kiendj aan de Kepel woonde. Alles sjeelde zich aaf róndj de Kepel, mit aaf en toe ein oetsjtepke nao 't Mógkebrook (óm in de wintjer te sjaatse op de óngergeloupe weie bie de Roer) of nao 't Gebrook bie 't brökske, óm in de baek bloodzegers, kuulköpkes en kwekkerte te vange. D'r ware kienjer zat óm mit te sjele en det waar dan ouch meestal boete op sjtraot.

Op de Heinsbergerwaeg en de Kapellerlaan waar 't drök mit auto's, mer verder kós se euveral mekkelik op sjtaot rol-sjaatse, koekerelle en tuike sjpringe, of kólse in de gäöt. Taegde de moer van 't kirkhaof fanatiek muurke tikke of kuulke sjerre óm effe later mit 'ne laege kólsezak thoese te kómme. Sjtelt loupe, hinkele, boeksjpringe en tikkertje ware ouch populaer.



Els van Dorst-Allers oet Geldrop



En as se dórs kreegs, gings se nao de precessiegank óm oet die kroes die bie de pómp hing get water te drinke. Det waar trouwes ouch 'n fijn plaats óm te sjule as veer ginge muuskebelle of óm versjtöpperke te sjele.

De paters joge ós altied weg, want det water waar veur de luuj die mit alle precessies nao de Kepel kwame óm bie Maria te baeje en op 'n wónjer te haope. Ze brachte van die grote sjiek versierde kaerse mit, veur taegde de moer in de kirk.

Ich keek mien uig oet as kiendj bie de kräömkes taegeneuver de Kepel op de Parklaan. Dao verkochte ze allerlei religieuze "gadgets" aan de pelgrims zo wie rozekranse, Mariabeeldjes, medalies, wiewaterbekskes, printjes veur in 't kirkbook en angere kraom. Och, waat waar ich ouch gaer pelgrim gewaes óm dao get te kinne koupe, mer veer ginge bie ós allein mer te voet nao Berg op bedevaart en dao sjtóngge gein kräömkes bie die kirk.

Verder waar 't kruutswaegpark ein ideale sjeelplaats wo veer ós kóste versjtoppe.

't Rieke Roomse laeve had op meer vlakke suukses bie mich: hostie-pepier, raoze of oranje, veur éine cent bie Sjljepe. Det waar de lekkerste winkel van de ganse Kepèl: sjlók, sjlók en sjlók waat de klok sjloog.

Noe waar ich ouch neet vies van klitswater, wo se zo lekker sjuumke van kós trekke as det ein nach ónger 't bed of órges anders in 't duuster had gesjtange. Of van zeuthout wo se daaglang op kós zoebele toet 't nörges meer nao sjmaakde.



As 't vies waer waar, sjeelde veer binne en ouch dao waar de Roomse invloed te merke. Mien broor had 'n altaar, dus waerde de mès gelaeze, soms ouch gezóngge, mit as hoogtepunt de kemunie mit pippermuntjes. Erg sjichtelik waar zo'n deens eigelik neet, want 't drejde dök oet op ruzie. Mer nao aafloup waerde de kat altied geduip mit 'ne flinke klets water. Erm bees!

Aaf en toe drejde d'r 'n kienjerfilm in 't Juvenaat: sjpannend, want d'r waar nog geine televisie.

Waat waar d'r toch vööl te zeen en te belaeve veur 'n klein kiendj róndj de Kepel.

VERTALING:

Oetsjtepke – uitstapje
baek – beek
kuulköpkes- kikkervisjes
kwekkerte – kikkers
koekerelle – tollen
tuikesjpringe – touwtjespringen
kólse – knikkeren
gäöt – goot
kólsezak – knikkerzak
muuskebelle – belletje trekken
baeje – bidden
kräömkes – kraampjes
sjlók – snoep
klitswater – dropwater
sjuumke – schuimpje
zoebele - zuigen



Pater van den Heuvelstraat

door Yvonne de Vries

De Pater van den Heuvelstraat is een zijstraat van de Park-laan en de Joanna van Randenraedtstraat. De straatnaam is op 27 juli 1959 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is een vrij kleine straat met veel groen; er staan acht woningen. De huizen zijn rond 1960 gebouwd op landerijen, zoals die nog te zien zijn op onderstaande foto. We zien een groep van de gidsen, de meisjestak van de padvinderij, meelopen in de processie. De straat is vernoemd naar Pater van den Heuvel, die als Redemptorist verbonden was aan het Rectoraat van de Kapel in 't Zand. Zijn volledige naam was Gerardus Henricus Adrianus van den Heuvel.

Hij werd geboren op 22-07-1900 in Made en Drimmelen, en groeide daar op in een groot gezin. Op 1 oktober 1924 werd pater Gerard van den Heuvel door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. Schrijnen te Wittem (L) tot priester gewijd. In 1926 werd hij benoemd tot kapelaan aan de Kapel in 't Zand. Hij was, vanwege zijn medemenselijkheid, zeer geliefd bij zijn parochianen.



Processie op de Parklaan rond 1950; op de achtergrond Petrus Polliusstraat. De Pater van den Heuvelstraat bestond toen nog niet.

Straatpraat a/d Kapel

Eind 1944 vestigden de beruchte Fallschirmjäger, onder commando van majoor Ulrich Matthaeas, zich in Roermond. Deze Matthaeas voerde een waar schrikbewind, waarbij niet alleen alle mannelijke inwoners tussen de zestien en zestig jaar het moesten ontgelden, maar ook de geestelijken. Zij werden door de nazi's beschouwd als leiders van het Roermondse verzet. Vanwege vermeende verzetsactiviteiten werd pater Van den Heuvel op 28 december 1944 gearresteerd. Na gevangengezet te zijn in Elmpt, Dahlheim, Wassenberg en Erkelenz werd hij uiteindelijk op 3 februari 1945 overgebracht naar de beruchte Gestapo-gevangenis Klingelpütz in Keulen, waar hij op 6 maart 1945 aan uitputting overleed. Zijn stoffelijk overschot heeft men pas op 23 oktober 1950 weten te traceren, waarna de herbegravenis op



26 oktober plaatsvond op de kloosterbegraafplaats aan de Kapel in 't Zand. Sinds twee jaar heeft zijn graf de status van Erkend Oorlogsgraf, wat inhoudt dat dit graf eeuwig rustrecht heeft. De Oorlogsgravenstichting ziet er op toe dat er geen enkele verstoring plaatsvindt. Het graf mag ook niet worden verplaatst. Pater van den Heuvel staat ook vermeld op de site van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, www.oorlogsgravenstichting.nl.



Vijf: jouw aanspreekpunt in de wijk

Misschien heb je al eens kennisgemaakt met de leefcoaches van Vijf. Je kunt ons namelijk zomaar tegenkomen in de wijk! We helpen je graag verder als je een vraag hebt voor jezelf of een naaste. Of wanneer je als actieve burger of vrijwilliger het verschil wilt maken voor je medemens of je buurt.

Je kunt bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met hoe het met jou gaat en hoe je het leven in je wijk ervaart. We kunnen je bijvoorbeeld helpen wanneer je:

- meer contacten wilt leggen in de buurt;
- iets voor elkaar wilt krijgen in de wijk (je wilt bijvoorbeeld iets organiseren);

- behoefte hebt aan ondersteuning bij het zelfstandig leven;
- een zinvolle daginvulling zoekt voor jezelf of een naaste;
- leeft met (de gevolgen van) een beperking, een (psychische) aandoening of een verslaving;
- ondersteuning nodig hebt bij je administratie en financiën;
- vragen hebt op het vlak van wet- en regelgeving en voorzieningen;
- je geen idee hebt waar je met je vraag naartoe moet.

Zomaar een greep uit de vragen waarmee je bij ons terecht kunt! Geen vraag is ons te gek. In elke wijk zijn leefcoaches met verschillende expertises



aanwezig. Er is altijd wel iemand die je kan helpen of de weg kan wijzen.

Denken in mogelijkheden

Bij Vijf denken we graag in mogelijkheden, samen met jou. Tijdens onze kennismaking verhelderen we je vraag. Vervolgens kijken we samen wat er mogelijk is. Daarbij kijken we eerst naar de mogelijkheden en voorzieningen dicht bij huis en in je eigen netwerk. Vaak blijkt de oplossing veel dichterbij huis dan gedacht! Waar nodig kunnen we helpen iets nieuws te organiseren in de wijk. Is zorg of hulpverlening nodig? Ook dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing.

Ideeën welkom!

Onze leefcoaches zijn er niet alleen voor vragen, maar ook voor ideeën! Heb je

bijvoorbeeld een mooi idee voor je wijk en kun je hierbij hulp gebruiken? Deel het dan met onze leefcoaches.

Zij denken graag met je mee en brengen waar nodig mensen en partners bij elkaar. Wellicht komt er zo een project van de grond waarmee je jouw buurt kunt verrijken en iets heel moois voor je buurtgenoten kunt betekenen.

Meer weten?

Loop gerust eens binnen bij wijkhuis 't Trefpunt (Javastraat 31). Voor overige contact informatie enz. zie onze advertentie op pagina 39 verderop in dit blad.



40 Jaar Fietsclub Parkzicht 1982 – 2022

We schrijven het jaar 1982, Roermond viert 750 jaar stad. In het kader hiervan zijn er het hele jaar diverse activiteiten. Ook aan de kapel gaat dit feest niet onopgemerkt voorbij en zal er tijdens de Kapelse Kermis, die alweer enkele jaren wordt georganiseerd, een heuse wielerronde worden gehouden. Een compleet wielerevenement met een jury, een ronde-miss (Miss Kapel) en deelnemers uit de plaatselijke bevolking. Iedereen die een racefiets in zijn schuurtje had staan kon meedoen, voor de spanning of gewoon om het plezier, daar draaide het om.

In diverse categorieën werd er om de premies en prijzen gestreden: jeugd, dames, individuelen, ludiek en als sluitstuk de ploegen van Kapelse ondernemers. Vrijwel alle cafés stelden een ploeg samen voor een onderlinge strijd.

Ook café Parkzicht, dat toen gerund werd door Wim en Wilma Onstenk, nam deel aan deze wedstrijd. Onder de stamgasten werden mensen gezocht die wilden meefietsen, in ruil voor een shirt en wat consumpties.

Toen de stofwolken op het parkoers waren opgetrokken werd bekend gemaakt dat, vanwege het grote succes, deze wielerronde deel zou blijven uitmaken van de Kapelse Kermis.

Met dit vooruitzicht werd er in Parkzicht besloten dat er voor de volgende edities “getraind” moest worden. En een wielersclub was geboren.

In de jaren die volgden groeide de fietsclub uit tot een 20-tal leden. En behalve de wielerronde werd er ook tijdens het seizoen van maart tot oktober fanatiek gereden op zondagochtend en woensdagavond. Na afloop van elke rit was er een gezellige nazit met koffie en frisdrank. Er ontstond een vriendenclub die ook buiten het racen samenkwam en zaken organiseerde.

Met het toenemen van de conditie werden er langere tochten verreden zoals: Mergellandroute, Elfstedentocht, Veluwetocht, Limburgs Mooiste (Amstel Gold Race parkoers) en zelfs Rund um den Bodensee. Enkele jaren werd er zelfs een heus fietsweekend georganiseerd, meestal na de Kapelse wielerronde. De mannen vertrokken dan op de racefiets richting Eifel, Ardennen of bijv. Cochem. De partners kwamen met bagage in de auto na. Dan werden er uitstapjes gemaakt (wijnproeven of kanoën) en bezienswaardigheden (dierentuin) bezocht. Altijd gezellig en ontspannen in een gemoedelijke sfeer.



Tegenwoordig wordt er geen wielerronde aan de Kapel meer verreden maar het wielervirus blijft actief. Anno 2023 telt onze fietsclub een 50-tal leden en er wordt nog steeds bij Parkzicht gestart voor een mooie route op zondagochtend en woensdagavond. Ook nu is er na afloop een gezellig samenzijn met koffie en dan meestal een trappistenbiertje voor de liefhebber. Afwisselend is er een langere tocht of deelname aan een georganiseerde route en ook buitenlandse reizen horen er nu bij met ritten in bijv. de Vogezen of de Alpen. Voor wie dat wil zijn we in de wintermaanden actief op de gravel- of mountainbike. Met redelijk weer blijven we zelfs op de weg doorfietsen.

NIEUWE LEDEN BLIJVEN WELKOM !!!!!

Dus wilt U méér gaan bewegen en zoekt U een gezonde bezigheid waarbij u kunt genieten in de buitenlucht in een gezellige sfeer van Samen Uit Samen Thuis, kom dan gerust voor een proefrit, en ervaar het “aan den lijve”.

Dit jaar zullen we bovendien enkele malen een zgn. OPENBARE RIT houden waar iedereen aan kan deelnemen om te ervaren hoe leuk fietsen kan zijn. Noteer onderstaande data en DOE MEE!

Openbare ritten

11 juli start 8.00,
3 september start 9.00,
1 oktober start 9.00uur.

Bezoek ons op de Parklaan te Roermond bekijk onze site; www.fcparkzicht.nl/



24 uurs service

Koolen Glas

0475-331288

THIJSSSEN ptiek



Kapellerlaan 241
6045 AG Roermond
0475-333983



Duidelijke digitale
oplossingen
websites & web-applicaties

 WijZijn@vannut.nl

 085 - 4016 326



Genieten van authentieke Italiaanse specialiteiten,
het ruime tuinterras of rustig vergaderen?

U bent van harte welkom!
Parkzichtroermond.nl



“Gezellig en vertrouwd!”

Op zoek naar 'n orzjeneel kedoke?

Te koop veur 9,50 euro bie de maakster, waerd auch nog gesigneerd!



Jolanda van de Rotten
0613916303 info@joinform.nl

Op zoek naar 'n origineel cadeautje?

Te koop voor 9,50 euro bij de maakster, wordt ook nog gesigneerd!

PHIT
FYSIOTHERAPIE

PHIT voelen - **PHIT** worden - **PHIT** blijven

Fysiotherapie - Echografie - Sportfysiotherapie
PHIT Sport - PHIT camp - BPHIT - PHIT plus

Heinsbergerweg 32
6045 CH, ROERMOND
0475-580813
info@phitfysiotherapie.nl

We gaan op reis en nemen mee... spelletjes voor onderweg

door Marja Wijnen en Riet Slabbers



De welverdiende zomervakantie staat weer voor de deur. Vaak stappen we gestrest, bezweet en overprikkeld in auto, op de fiets, in de trein of in het vliegtuig.

Voor kinderen kan het net zo stressvol zijn als voor de volwassenen. Met een iPad op de achterbank zullen ze ongetwijfeld een poosje zoet zijn en kun je als ouder ook een beetje op adem komen. Echter samen, volwassenen én kinderen, eenvoudige spelletjes voor onderweg doen is soms zeker zo leuk én gezellig! Enne... ook voor thuisblijvers zijn ze soms een fijne afwisseling van schermtijd en verveeltijd.

We hebben een aantal suggesties:

- Raad het land van een nummerplaat
- Tel alle rode of witte of... auto's
- Maak woorden van de letters op nummerplaten



- Maak sommen van de cijfers op nummerplaten
- Zoek plaatsnamen op borden
- Zoek letters op borden
- Tel: automerken, caravans, campers of vrachtwagens...
- Zoek figuren in de wolken
- ABC spel (A=aap / B = beer enz.)
- ABC spel met de laatste letter = begin letter van volgende woord. Spreek een categorie af, b.v. groente /fruit/ natuur/ dieren
- Zoek iets met de kleur...
- Ik ga op reis en neem mee...
- Boter, kaas en eieren
- Geen ja, geen nee → je stelt elkaar vragen, maar mag niet antwoorden met ja/nee
- Wie ben ik → je plakt een memo met naam van een bekend persoon op iemands voorhoofd. Door vragen te stellen moet die persoon ontdekken wie hij/zij is.



Kapellerpoort 1 • Roermond • T: +31(0)475-202130 • www.officehotelnero.com



Uw Partner in Gezondheid

Onze Lieve Vrouweplein 17

6043 BL Roermond

0475-334300 / info@finckenfysio.nl / www.finckenfysio.nl



Herkenbosscherweg 2 Roermond

0475 852 085



GELEGENHEIDSKLEDING

Gala- en bruidskleding voor dames en heren

Heinsbergerweg 60, Roermond 6045CH 06-40438272

Activiteiten agenda Kapel in 't Zand

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	LOCATIE	ORGANISATIE
JULI				
1-jul.	20.00 u	Heks van Almen	Kruiswegpark	Bestuur Kruiswegpark
2-jul.	15.00 u	Heks van Almen	Kruiswegpark	Bestuur Kruiswegpark
2-jul.	rond 12.00 u	Zondagse maaltijd	PSW De Pappelhof	PSW De Pappelhof/ WMO groep
7-jul.	14.00 u	Jeu de Boules, Asenray	't Sjoolpaad	Seniorenvereniging Kapel
8-jul.	20.00 u	Openlucht Concert Balkan-orkest en Famfaar	Kruiswegpark	Stichting kruiswegpark
8-jul.	12.00-14.00	Spreekuur Wijkraad	PSW De Pappelhof	Wijkraad Wijkapel
11-jul.	8.00 u	Openbare Rit	verzamenen Café/restaurant Parkzicht	Fietsclub Parkzicht
18-jul.		Ophalen oud papier		
29-jul.		Sinti Bedevaart	onder voorbehoud	Kerkbestuur Kapel in 't Zand
30-jul.		Sinti Bedevaart	onder voorbehoud	Kerkbestuur Kapel in 't Zand
AUGUSTUS				
4-aug.	14.00 u	Fietstocht	't Sjoolpaad	Seniorenvereniging Kapel
15-aug.		Wandeltocht Kroedwès		Kerkbestuur Kapel in 't Zand
27-aug.		Bossche Bedevaart	Bij de Kapel	Kerkbestuur Kapel in 't Zand
SEPTEMBER				
3-sep.	9.00 u	Openbare Rit	verzamenen Café/restaurant Parkzicht	Fietsclub Parkzicht
3-sep.	rond 12.00 u	Zondagse maaltijd	PSW De Pappelhof	PSW De Pappelhof/ WMO groep
9-sep.	12.00-14.00 u	Spreekuur Wijkraad	PSW De Pappelhof	Wijkraad Wijkapel
9-sep.	14.00-17.00 u	Open Monumentendag met Info en uitleg	D'n Aje Kirkhaof	Stichting Oude Kerkhof
10-sep.	* 14.00 u * Alleen bij droog weer	Open Monumentendag - Concert Kon. Harmonie met gratis rondleiding op Aje Kirkhaof	D'n Aje Kirkhaof	Stichting Oude Kerkhof
9 t/m 14-sept	10.00-17.00 u	Bloementapijt	Kruiswegpark	Werkgroep Bloementapijt
10-sep.	10.30 u	Besjloet, einde van bedevaart seizoen		Kerkbestuur Kapel in 't Zand
15-sep.		Ophalen oud papier		
20-sep.		Uitstap Maastricht e.o.	't Sjoolpaad	Seniorenvereniging Kapel
30-sep.	10.00-12.00 u	Opruimen zwerfafval	verzamenen bij infobord Parklaan	Wijkraad Wijkapel
OKTOBER				
1-okt.	9.00 u	Openbare Rit	verzamenen Café/restaurant Parkzicht	Fietsclub Parkzicht
1-okt.		Zondagse maaltijd	PSW De Pappelhof	PSW De Pappelhof/ WMO groep
6-okt.	20.00 u	Toneel	't Sjoolpaad	Speelgroep Kapel
7-okt.	20.00 u	Toneel	't Sjoolpaad	Speelgroep Kapel

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	LOCATIE	ORGANISATIE
OKTOBER				
7-okt.	12.00-14.00 u	Spreekuur Wijkraad	PSW De Pappelhof	Wijkraad Wijkapel
10-okt.		Ophalen oud papier		
13-okt.	20.00 u	Toneel	't Sjoolpaad	Speelgroep Kapel
14-okt.	20.00 u	Toneel	't Sjoolpaad	Speelgroep Kapel
28-okt.		Halloween - wijkactiviteit		
NOVEMBER				
4-nov.	12.00-14.00 u	Spreekuur Wijkraad	PSW De Pappelhof	Wijkraad Wijkapel
5-nov.	rond 12.00 u	Zondagse maaltijd	PSW De Pappelhof	PSW De Pappelhof/ WMO groep
5-nov.	11.00 u	Vastelaovesmert Sjoolpaad (pekskes, pruuke...)	't Sjoolpaad	VV De Kaketoës
10-nov.	19.00 u ??	Sinter Merte viering		Kerkbestuur Kapel in 't Zand,
12-nov.	11.11 u	Äöpening Vastelaovesseizoen	biej 't Kaketoëbeeld	VV De Kaketoës
DECEMBER				
2-dec.	12.00-14.00 u	Spreekuur Wijkraad	PSW De Pappelhof	Wijkraad Wijkapel
16-dec.	10.00-12.00 u	Opruimen zwerfafval	verzamenen bij infobord Parklaan	Wijkraad Wijkapel
17-dec.	rond 12.00 u	Zondagse maaltijd	PSW De Pappelhof	PSW De Pappelhof/ WMO groep
27-dec.	19.00 u	Buuttegaala Sjoolpaad	't Sjoolpaad	VV De Kaketoës

Wijkraad WijKapel en redactie Kepelse Gezet zijn niet aansprakelijk voor het niet of foutief plaatsen van bovenstaande data.



Wat kunnen wij voor jou betekenen?

EVEN VOORSTELLEN

Vijf, jouw aanspreekpunt in de wijk!

Wil je graag volop in het leven staan? Een steentje bijdragen in je wijk? Of heb je een specifieke vraag op het vlak van welzijn, ondersteuning of zorg? Dan is Vijf je aanspreekpunt. Onze leefcoaches staan graag voor je klaar. Dicht bij huis en met aandacht voor jouw verhaal.

Heb je een vraag of wil je komen kennismaken? Loop dan eens binnen in 't Trefpunt (Javastraat 31). Elke werkdag is er een leefcoach aanwezig tussen 10.00 - 11.30 uur en 13.30 - 15.00 uur voor al je vragen. Op dinsdag is er open inloop van 18.30 - 21.00 uur en op donderdag van 14.30 - 17.00 uur. Je bent van harte welkom!

Meer weten?

Kijk op www.vijf.nu of neem contact op via:
e: kkkhv@vijf.nu
t: 0475 - 38 46 39 (algemeen nummer Vijf)

facebook.com/samenzijnvijf instagram.com/samen_vijf linkedin.com/company/wijzijnvijf



