



KEPELSE GEZET



Jaargang 2, nr. 1, maart 2023

Colofon

Uitgave maart 2023

Kepelse Gezet is een uitgave van Wijkraad WijkKapel.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of te weigeren. Wijkraad WijkKapel en de redactie zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of foutief plaatsen van ingezonden kopij. Anonieme artikelen worden niet in behandeling genomen. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.

Aanleveren van kopij en advertenties editie 15 juli 2023 **vóór 1 juni 2023**:

E. kepelsegezet@gmail.com

Redactie

Ans van Schoubroeck, Riet Slabbers, Yvonne de Vries, Wilbert Dekker.

Opmaak: Jolanda van de Rotten - Coverfoto: Math de Ponti

Drukwerk: Plaza Grafica Roermond

HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer:	T. 112 (gratis) voor alle hulpdiensten
Politie:	T. 0900 - 8844 (algemeen politienummer) W. www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Politie:	T. 0800 -7000 (anoniem melden) W. www.meldmisdadanoniem.nl
Gemeente Roermond:	T. 14 0475
Stadstoezicht:	T. (0475) 359 101 E. stadstoezicht@roermond.nl
Stadstoezicht Kapel/ Kemp/Handhaving:	Frits Göbbels en Leon Huijterjans
Wijkagent:	Michiel Starmans is bereikbaar via politie
Sociale onveiligheid:	T. 0475 - 317130
Wijkspreekuur Kapel:	elke eerste zaterdag van de maand
Tijd	van 12.00 -14.00 uur
Locatie	bij goed weer bij het infobord aan de Parklaan bij slecht weer (kou/regen): Café Aad Remunj of let op wijzigingen in de Nieuwsbrief, aankondiging op Publicatiebord en/of www.wijkapel.nl
Huisartsenpraktijk 't Zand:	T. 0475 - 316710 - Spoed: T. 0475 - 310946
Huisarts Popovic:	T. 0475 - 329335 - Spoed: T. 0475 - 322721
Dierenambulance:	T. 06 - 112 95 306
Waterleidingbedrijf WML:	T. 043 – 3090909

AED apparaat hangt bij de Pappelhof (adres: Pappelhof 2).

Inhoudsopgave

Van de redactie	pag. 4
Wijkraad actueel	pag. 5
Wijkspreekuur	pag. 8
De bruine beuk	pag. 10
Synergieschool	pag. 14
Kapels hoekje met een koekje	pag. 17
Miense van de Kepel - de Veldjesfamilie	pag. 18
Uitgelicht: Het Oude Kerkhof	pag. 20
Opschoondagen zwerfafval	pag. 23
Palmebessem: oorsprong en betekenis	pag. 24
Koningsmarkt	pag. 25
Ein plat sjtökske: Begoons	pag. 26
In de schijnwerpers: Scouting Pater Bleijs	pag. 28
Straatpraat: Pappelhof	pag. 33
Activiteitencentrum De Pappelhof	pag. 34
Kapelwacht	pag. 35
Wijkagenda	pag. 38



Wat kregen we een hoop positieve en mooie reacties op de eerste uitgave van onze Kepelse Gezet. Daar waren we erg blij mee en we hebben ze in grote dank aanvaard.

Een heel bijzondere reactie willen we jullie niet onthouden. Eugène Rötjes, wijkbewoner, mocht als medewerker van de RABO Bank, een initiatief in zijn eigen woonomgeving voordragen voor een donatie van de bank. Zo wil de bank een bijdrage leveren aan het versterken van de lokale leefomgeving.

Tot onze grote verrassing koos Eugène, na lezing van de Kepelse Gezet, voor Wijkraad Kapel / Kepelse Gezet! Trots dat hij op deze manier ook een steentje kon bijdragen aan onze mooie wijk mocht hij ons zaterdag 3 december, tijdens ons tweede Wijkspreekuur, een cheque van € 500,- overhandigen. Eugène en RABO Bank, hartelijk dank voor dit royale gebaar. We gaan zorgen dat dit bedrag een waardige besteding krijgt.

Al deze reacties op onze eerste uitgave, met de cheque als kers op de taart, vormden een extra stimulans voor de



redactie om weer met veel élan en energie aan de slag te gaan met het eerste nummer van 2023.

Wij zijn een leergierige redactie, vinden wijzelf. Dus heeft u ideeën, kritische kanttekeningen, suggesties en/of aanvullingen, laat het ons alstublieft weten. Daar worden we met z'n allen wijzer van en daarvan wordt de Kepelse Gezet een nog mooier, leuker en interessanter wijkblad!

De wijkraad is voor de gemeente en andere partijen het eerste aanspreekpunt voor alles wat er in onze wijk gebeurt.

Daarom is het van belang dat: De inwoners weten wat de wijkraad allemaal doet en kan.

De wijkraad moet weten wat er bij de inwoners leeft.

Daarvoor is er een start gemaakt met een betere communicatie naar de wijkbewoners:

- Er is een nieuw “Wijkapfel” informatiebord geplaatst bij de Kapel.
- De maandelijkse digitale nieuwsbrief heeft meer inhoud en structuur gekregen (aankomen kan via **Wijkapfel.nl**)
- Er is inmiddels een aantal keren huis aan huis een bericht vanuit de wijkraad bezorgd.
- Sinds het najaar is er een maandelijks wijkspreekuur dat steeds meer mensen weten te vinden.
- Er is een nieuw informatieblad “de Kepelse Gezet” opgezet.
- Ook aan het vernieuwen en verbeteren van onze website **Wijkapfel.nl**, wordt gewerkt.

Om beter te weten te komen wat er leeft in onze wijk heeft de wijkraad in het najaar een enquête gehouden. Deze is uiteindelijk ruim 150 x ingevuld en dat heeft veel kostbare informatie opgeleverd. De verwerking van de inzendingen gebruiken we voor het maken van het wijkplan 2023-2027.



Binnenkort presenteren we de resultaten aan alle inwoners.

Vaak genoemde aandachtspunten:

De inwoners zijn over het algemeen tevreden over het leven en wonen in onze wijk, maar op onderdelen valt er zeker het een en ander te verbeteren.

- Verkeer en parkeren: te hard rijden, gevaarlijke situaties, parkeerproblemen, teveel vrachtwagenverkeer enz.
- Overlast, vooral van hondenpoep, maar ook hangjongeren en (drugs) criminaliteit, ervaren de inwoners ook in onze wijk als een probleem.
- Openbare ruimte: groenonderhoud, losse stoeptegels, weginrichting, zwerfvuil
- Doelgroepen: er zijn (veel) te weinig voorzieningen voor middelbare schooljeugd.
- Er is behoefte aan een ontmoetingsplek- huiskamer.
- Genoemde sociale knelpunten:

1. Eenzaamheid	57%
2. Vergrijzing	38%
3. Weinig sociale contacten	35%
4. Drugsoverlast	35%
- Er zijn natuurlijk ook positieve punten: de gezamenlijkezin, het groen, de rust, de ligging dichtbij stadse voorzieningen, de cultuur, historie en oude gebouwen in onze wijk.

Positief is ook dat ruim 50 wijkgenoten aangegeven hebben iets te willen bijdragen in de wijk. Vooral het idee van “**Naoberhulp**”, een soort vraag- en aanbodloket van burenhulp, burenzorg is positief ontvangen in de enquête en dat gaan we dus zeker oppakken! Het wijkplan 2023-2027 is bijna klaar.

We proberen de resultaten van de enquête te vertalen naar concrete actiepunten die we komend jaar verder op kunnen pakken. In ieder geval kunnen we dat als bestuur niet alleen, maar hebben we de inwoners van onze mooie wijk keihard nodig.

Kom ook naar de presentatie van de enquête resultaten en onze plannen op: woensdag 22 maart om 19.30 uur in Café Aad Remunj

Naoberhulp

Naoberhulp (R) = Burenhulp (NL)

Als wijkraad hebben we het idee om in onze wijk burenhulp een nieuwe lading te geven onder de noemer: **Naoberhulp**:

Vroeger waren **Naoberhulp** en gemeenschapszin vanzelfsprekender dan nu. De samenleving verandert, mensen zijn druk, sociale contacten en middelen zijn anders, de buurt en de straat spelen een minder belangrijke rol dan vroeger. Toch is er nog steeds behoefte aan goede burenhulp. Elkaar helpen, contact met elkaar, gezelligheid, er voor elkaar zijn: Veel mensen zouden dit best willen, maar komen er niet (meer) aan toe en kennen vaak de eigen buurt of straat niet echt. Eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten zijn tegenwoordig voor veel mensen een echt probleem. Een steeds grotere groep heeft moeite om in deze steeds complexere wereld mee te doen. Ook armoede is een groter probleem dan veel mensen denken.



Met dit project willen we stap voor stap een Naober-netwerk bouwen. Wie wil er iets doen (in welke vorm dan ook) voor een ander? Ervaring elders leert dat veel mensen wel wat willen doen: een klusje, een boodschap, een gesprek of wat dan ook. Vaak geen vast vrijwilligerswerk, maar wel zo nu en dan een “goede daad”. Meer dan 50 wijkbewoners hebben in de enquête aangegeven wel iets te willen betekenen. Een mooie eerste groep! De ervaring leert ook dat hulp vragen een stuk moeilijker is: je vraagt niet makkelijk om hulp als je eenzaam bent; een probleem(pje) hebt; en men vraagt ook niet makkelijk een “vreemde” om hulp.

De opstart van dit project kost (leert de ervaring) veel energie en tijd en geeft niet direct een zichtbaar resultaat. Maar het lukt al snel om aanbod en vraag in het klein te koppelen.

Voorbeelden doen volgen, en zo ontstaan al snel kleine “projecten”: een klusclubje, wandelgroepje, kookclubje, koffie uurtje, handwerkgroep enz..

Gewoon aan de slag dus!

In het kort de Naoberhulp aanpak:

- Binnen de wijk Kapel samenbrengen van aanbod en vraag van (kleine)zorg, hulp en interesses.
- Verzamelen van mensen die iets

- willen doen voor anderen en dit koppelen aan een zorg- of hulpvraag
- Starten met vrijwilligers, maar nadrukkelijk leunen op en samenwerken met bestaande initiatieven, instanties, partijen enz. in de wijk.
- Al het kleine lossen we samen zelf op, we koppelen vraag en aanbod.
- Waar nodig weten we de professionals te vinden.
- Een netwerk hiervoor opzetten, dat verder uitbouwen en hierover communiceren.

Komend jaar gaan we dit samen met de wijkbewoners verder uitwerken en stap voor stap oppakken.



Het wijkspreekuur van Wijkraad Wijkapel *door Riet Slabbers*



Plannen en ideeën kunnen niet altijd meteen verwezenlijkt worden, maar met wat meer tijd lukken een aantal zaken toch. Voorbeelden hiervan zijn de wijkenquête, (is gehouden,) de Kepelse Gezet, (is gerealiseerd), het nieuwe publicatiebord, (staat aan de Parklaan t.o. de Kapel) en het wijkspreekuur, dat inmiddels al 3 keer heeft plaats gevonden.

Het wijkspreekuur wordt elke eerste zaterdag van de maand gehouden van 12.00 tot 14.00 uur. Als locatie gaat onze voorkeur uit naar ons publicatiebord. We zijn daar goed zichtbaar van veel kanten, zeker als we ook nog gezellig buiten staan. Twee van de 3 keer is dat gelukt maar helaas is dat niet altijd mogelijk: bij regen en kou is een onderdak dringend gewenst. Een mobiel kantoor van de Gemeente mogen we lenen. We moeten dit echter zelf ophalen en terugbrengen én we kunnen

op die locatie bij het infobord, niet beschikken over elektriciteit. Dus we hebben geen licht en geen verwarming. Dat is wat ons betreft niet echt een optie.

In de camper van Bernd Korner (lid van de wijkraad) is het wel licht en warm, maar vanaf de buitenkant ziet die er niet heel toegankelijk uit. We zijn dus op zoek naar een geschikte plek waar we én droog en warm binnen kunnen zitten én waar we ook zichtbaar zijn.

Als wijkraad hebben we een paar mooie beachvlaggen laten maken, zodat passanten van buitenaf wel kunnen zien waar we te vinden zijn.

We onderzoeken nu een paar mogelijke locaties. Houd ons infobord, de website www.wijkapel.nl en onze nieuwsbrief (meld u aan als u die nog niet digitaal ontvangt!) in de gaten voor de laatste aanpassingen.

Tot zover het praktische deel. Dan nu de 'beleving' zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Om maar met de deur in huis te vallen: wij zijn na 3 gehouden spreekuren heel enthousiast! We kregen leuke aanloop: een aantal mensen kwam gericht met vragen, soms met een klacht, maar ook met nieuwe ideeën en suggesties; soms gewoon een passant die een praatje wilde maken of wilde vragen wat we daar deden; tijdens ons tweede spreekuur kwam Eugène Rötjens ons een cheque ad € 500,- van de RABOBank overhandigen. (Zie 'Van de redactie' pag. 5) Als heel leuke verrassing kwam Marij Gorris in januari met een fles champagne en glazen om te klinken op het nieuwe jaar! Natuurlijk

hebben we koffie en thee klaar staan voor de liefhebbers. 3 Januari sloot ook Jeroen Hoovers aan van welzijnsorganisatie VIJF, voorheen Wel.Kom. We willen gaan uitproberen of het zinvol is om iemand van hun organisatie te laten deelnemen. Het kan heel fijn zijn als een wijkbewoner komt met vragen of problemen die het beste door VIJF beantwoord of opgepakt kunnen worden. Zo ontstaat immers een direct contact. Kortom, onze ervaringen tot nu, laten zien dat het meer dan de moeite waard is met dit spreekuur door te gaan. We hopen dat steeds meer wijkbewoners ons weten te vinden. Wij willen u graag ontmoeten.



Zentrum voor Inspiratie, Bewustwording en Groei

Connie Salden

Maria Theresialaan 1a
6042 AJ ROERMOND
+316 36 50 25 19
info@linzz.nl
www.linzz.nl

MatriXmethode · Meditatie · Lezingen
Yoga · Massages · Ander Leven
Workshops · Coaching
Vergaderingen

De bruine beuk bij de Kapel in 't Zand

In de Kloostertuin van de Kapel in 't Zand staan een Bruine beuk, in de volksmond een rode beuk (*Fagus sylvatica purpurea*) en een 'groene' Beuk. De grootste beuk wordt ook wel de Wilhelminaboom genoemd omdat hij is geplant in 1880 toen Wilhelmina de latere koningin van Nederland werd geboren. Dat is lang geleden verteld door een toen al oude pater aan Cor Houben, oud archivaris van de Kapel in 't Zand. De Bruine beuk is nu 30 meter hoog met een opvallend gladde stam. In het voorjaar zijn de blaadjes dieprood bij gebrek aan een bepaald enzym. In de zomer kleuren deze geleidelijk groen en in de herfst oranje, geel en bruin. Heel oud zoals een eik kan worden, wordt een beuk niet. Na 200 jaar begint de aftakeling, zeker na beschadigingen aan de stam of als de ondergrond minder geschikt wordt. Op de iets kleinere groene beuk groeien grote vruchtlichamen van schimmels. De geel-oranje gekleurde schijfvormige paddenstoelen op de stam groeiden uit



een netwerk van schimmeldraden in de stam. Deze paddenstoelen vormen sporen die zich ver kunnen verspreiden.

Onderzoek van de bomen in de Kloostertuin en het Kruiswegpark

De huidige eigenaar van de Kloostertuin is de apotheker in het gezondheids-

centrum. Op aanraden van 'Stichting het Kruiswegpark' is onderzoek verricht naar de gesteldheid van de bomen. In het Kruiswegpark gebeurt dit elk jaar. Arbortec Boomverzorging uit Swalmen kwam tot de conclusie dat de bodem onder de beuken in zeer slechte staat verkeerde. Er was amper nog biologisch leven in de bodem. Kort gezegd: er was geen regenworm meer te vinden in de bodemmonsters.

Bomen leven samen met schimmels

De wortels van bomen leven samen met schimmels. Dit samenleven wordt mycorrhiza genoemd. De schimmeldraden groeien om en soms zelfs in de wortels. Deze mycorrhiza schimmels zuigen water op met daarin opgeloste mineralen en leveren dat aan de boom. De boom levert suikers terug aan de schimmels die daarvan leven. Een samenleven waar beide voordeel van hebben.

De Kloostertuin werd te goed verzorgd

Al tientallen jaren worden de afgevallen bladeren onder de beuken verwijderd. De opgeslagen voedingsstoffen in die bladeren worden dus elk jaar afgevoerd. Er is geen humuslaag meer. Het bodemleven sterft langzaam af. De vitaliteit van de boom gaat achteruit en daarmee ook het immuunsysteem van de boom. Schadelijke micro-organismen als schimmels en bacteriën kunnen de boom besmetten en ziektes veroorzaken zoals bij de kleinere beuk is gebeurd. Door auto's onder de bomen te parkeren is de bodem verdicht en zijn de wortels verdrukt.

De Beuken moeten weer herstellen

Boomverzorging Arbortec kreeg van Gezondheidscentrum Kapel in 't Zand de opdracht om de bomen weer vitaal te krijgen. De eerste stap was het aanbrengen van een dikke laag houtsnippers onder de boom. Deze snippers worden afgebroken door micro-organismen zodat weer een voedselrijke luchtige humuslaag ontstaat die ook nog eens meer vocht vasthoudt. Door gaten te boren in de bodem waarin mycorrhiza-schimmels worden geënt kan er weer een groot schimmelnetwerk uitgroeien dat om de wortels groeit en zo veel vocht met mineralen aan de boom gaan leveren. De boom zal aansterken en weer een goed immuunsysteem opbouwen.

Het zou mooi zijn als de bomen weer gezond worden zodat merels, mezen, kauwtjes en de bosuil de boom als rust-, schuil- of nestplek kunnen gebruiken. Bomen zijn de airco's in een stad: ze zorgen dat de bodem niet teveel opwarmt en door verdamping koelen ze de omgeving. Daarbij leggen ze veel CO² en fijnstof vast en produceren ze zuurstof. Dat deze majestueuze en monumentale bomen nog vele jaren mogen doorgroeien en de aanblik vanuit de Parklaan en Heinsbergerweg mogen kleuren.

Reacties:

Math de Ponti
deponti@planet.nl



WIJ LEVEREN BIJNA ALLE MERKEN EN
ONDERDELEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

- RDW-OMKEURING
- VERKOOP VOERTUIGEN, HELMEN EN ONDERDELEN
- ONDERHOUD
- REPARATIE
- SCHADEHERSTEL



WWW.SCOOTERLIMBURG.NL
KAPELLERLAAN 253-255 / ROERMOND / +31.(0)475 330 076



LONG SING

• RESTAURANT •

Karel Doormanplein 15A
6045 ED Roermond
Tel. 0475 - 324082
www.longsing.nl



Ons Restaurant is de gehele dag
geopend van 12.00 - 21.30 uur
op maandag zijn wij gesloten

ieder mens is anders...



oncologiefysiotherapie



oedeemfysiotherapie

mauri fysio

praktijk voor fysiotherapie met o.a.
gespecialiseerde **oncologiefysiotherapie**
en **oedeemfysiotherapie**

behandeling uitsluitend op afspraak

kapellerlaan 136 6045 aj roermond t 0475 318 049
i www.maurifysio.nl e info@maurifysio.nl

ROEL SCHMITZ

K O Z I J N E N

R. Schmitz

Herkenboscherweg 40
6045 AS Roermond

Tel: 0654 - 301090

Fax: 0475 - 401553

Email: roelschmitzkozijnen@home.nl

Synergieschool in Synergie (samen) met de buurt

We zijn op zoek gegaan met onze groep, om samen met de mensen uit de buurt, iets te gaan ondernemen.

Gekozen is om dit te gaan doen met bewoners van het Ruremundehuis. Voorafgaand werd er in de groep met elkaar over gesproken.

Voor de kerstvakantie hebben we kaarten gemaakt en, om kennis te



maken, aan de bewoners persoonlijk overhandigd.

Hieronder kleine stukjes met foto's van de activiteiten.



Ik vind het leuk dat we er naar toe gaan en om voor de mensen kaartjes te maken. De kaartjes heb ik gegeven aan de mensen. Ook heb ik ze de beste wensen gegeven, een hand gegeven en een praatje gemaakt. De mensen vonden het leuk dat ze kaarten kregen van mij. Ze zeiden

dankjewel en waren er blij mee. De mensen waren aan het eten en ik heb ze smakelijk eten gewenst.

Iets voor oude mensen maken is leuk. Voor hen is dat leuk dat ze iets krijgen. Ik hoop dat de mensen nog een leuke tijd in hun leven krijgen.

Op 19 januari hebben we samen enkele leuke activiteiten gehouden. Met de leiding van het Ruremundehuis hebben wij een kort programma samengesteld. Wat we als activiteit zouden doen hebben we zelf mogen bepalen.

Met een groep van de bewoners hebben we gezonde hapjes gemaakt die tijdens de activiteiten aan de andere bewoners zijn aangeboden.

Er is niets mooiers dan kleine kinderen. Kleine leermeesters voor ons. Je voelt je weer kind.



Ervaringen van vroeger komen weer naar boven.

Het was leuk om dit met de kinderen te doen. Voor mezelf was het erg leerzaam. De kinderen zijn erg lief, en behulpzaam. Mooi om dit mee te maken.

Een andere groep heeft met bewoners spelletjes gespeeld.

Het is leerzaam voor de kinderen maar ook voor ons om samen iets te doen. We hebben spelletjes gedaan. Het is een fijne afleiding. Eens iets anders doen is heel erg leuk.

Ik ging spelletjes spelen. Rummicub. Het was erg gezellig met een mevrouw en iemand van de klas.

Daarna nog een raadseltje gedaan. Ik zou dit nog wel een keer willen doen.



Ook is er lekker getekend en gekleurd door een groep.



Ik heb met een mevrouw getekend. Ze vond het leuk wat ik had getekend. Ze was een vrolijke mevrouw. We hebben veel gekletst. Ook over het carnaval dat ze gaat vieren en over toen ze nog klein was. Toen we gingen heb ik haar mijn tekening gegeven. Ze vond deze erg mooi.

Ik heb samen met een mevrouw gekleurd. Ze kon het niet zelf. Toen heb ik voor haar gekleurd. Ze vertelde mij dat ze het leuk vond. Ook vond ze het fijn dat we waren gekomen.

De handige kinderen onder ons zijn samen met enkele bewoners aan de slag gegaan met klei.

Het is leuk dat de kinderen naar het bejaardenhuis komen. Wij vinden het leuk om samen iets te doen. Samen bezig zijn en praten en boetseren.



Ouderen en kinderen samen, dat pakt voor beiden goed uit. Je ziet de ouderen en ook de kinderen stralen.

Ook leren ze op deze manier veel van elkaar.

Dit kan wat ons betreft vaker gebeuren. Met de kleine kinderen van de Synergieschool is dat ook al vaker gedaan.

Met de wat grotere kinderen zie je dat het samenwerken dan wat meer 'uit de verf' komt.

Zin in een gratis kopje koffie of thee met een koekje erbij?

Al geruime tijd is in het Gezondheidscentrum In 't Zand aan de Heinsbergerweg het Kapels Hoekje-met-een-koekje gevestigd, met als doel mensen met elkaar in contact te brengen en hen wat gezelligheid te bieden.

Elke dinsdag- en donderdagmorgen is van 10.00 uur tot 12.00 uur gelegenheid om gezellig aan te schuiven in het Kapels Hoekje (links bij de ronde tafel) en in een ontspannen sfeer een praatje te maken met wie daar samen aan tafel zit. Een gastvrouw zorgt voor een gratis kopje koffie/thee met een lekker koekje erbij.

Dit project van de Hulpgroep WMO Roermond Zuid is tot stand gekomen in samenwerking met PSW De Pappelhof en wordt van harte ondersteund door het Zorgteam KKKH, Apotheek Roermond Zuid en de huisartsenpraktijken



van Gezondheidscentrum 't Zand. Iedereen is welkom om aan te schuiven, ook wie niet bij de apotheek of huisarts hoeft te zijn!

Kom gerust gezellig op de koffie!

Hulpgroep WMO Roermond Zuid

p.s. We zoeken nog een gezellige gastvrouw die een keer in de twee weken op een dinsdag- of dondermorgen de koffie en thee wil verzorgen.

Ben jij dat misschien?

Info: etty.willemse Kemp@home.nl



De Veldjesfamilie

In de buurt Kapellerhof-Pappelhof-Richterdal, in de volksmond ook wel: "Het dal" genoemd ligt een cirkelvormig speeltuintje. Afgelopen zomer ben ik er vaak langs gelopen en dan zag ik dat het er bruiste van activiteit. Allerlei klein grut fietste, stuitende, kronkelde in het rond en er werd volop gerend en gespeeld. Op de bankjes er om heen de ouders, niet druk bezig met hun telefoon, zoals je zo vaak in openbare ruimtes ziet. Maar gemoedelijk kletsend, drankje erbij, intussen wat aanwijzingen of bemoedigingen naar hun kroost roepend.

Het was uitnodigend en herinnerde me aan een eigen vrije jeugd, waar buiten spelen de normaalste zaak van de wereld was. Toen ook nog bleek dat het speeltuintje op kleurrijke manieren werd "gepimpt", wilde ik wel eens weten hoe dit alles zo tot stand kwam.



door: Ans van Schoubroeck

Rondvraag in de buurt levert een naam op en zo zitten we dan op een koude decemberavond thuis bij Vivi, de houtkachel brandt. Ook opgetrommeld: Celine, Sandra, Judith en Kim.



Een frisse groep, die zich samen met hun partners en kinderen, in lagere school-leeftijd, de "Veldjesfamilie" noemen. Allen wonend in de buurt en dichtbij het speeltuintje. Spontaan ontstaan, zo ongeveer 5 jaar geleden, door samen aanwezig te zijn in het speeltuintje bij de kinderen die nog te jong zijn om alleen te spelen. Over Corona is veel negatiefs te zeggen, maar hier niet: tijdens de Lock downs blijkt het speeltuintje dé plek, waar veilig gespeeld kan worden, de kinderen hun energie en de ouders hun spreekwoordelijke ei kwijt kunnen. Zo is er een mooie vriendengroep ontstaan, die met hun enthousiasme van dit voorheen stille speeltuintje een mooie bruisende plek hebben gemaakt. Het motto: "samen hebben we alles".



Met weinig middelen kan je veel bereiken. Zo is een omgezaagde boom in schijven gezaagd en door de groep van bonte kleurentekeningen voorzien. Een elders overbodige wipkip krijgt hier een nieuwe plek. In de zomer wordt er vaak samen gegeten en inmiddels heeft de groep zelfs een groepsbestek. De kinderen gaan inmiddels allemaal naar de Synergieschool, immers, hoe logisch is het dat de vriendjes uit de buurt ook samen op school zitten. De ouders zijn inmiddels ook actief in de ouderraad.

Vele ouders van jonge kinderen, ook vanuit andere delen van de wijk Kapel hebben inmiddels hun weg naar het speeltuintje gevonden. Hierbij maken ze gebruik van de "Veldjes-app", waar gecheckt kan worden of er iemand aanwezig is op de bankjes, zodat er kindjes zijn om mee te spelen en ouders om mee te kletsen. Als afgelopen oktober vanuit de Put Kapel een Hallo-weentocht wordt georganiseerd en blijkt dat "het dal" hier buiten valt, creëert de groep spontaan een eigen uitbreiding

van de wandeltocht. Er worden in de wijk allerlei horrorstations ingericht en uiteindelijk verzamelen veel mensen zich in het speeltuintje voor een vrolijk einde van de tocht.

Al met al een mooi burgerinitiatief, zoals dat in het ambtelijk jargon heet. Maar vooral een prachtig voorbeeld van hoe vanuit gedeelde behoeften, op simpele wijze en met weinig middelen, een voorheen, stil saai speeltuintje is omgetoverd tot een sociale plek van belang.



Oude Kerkhof verstilde rust in groene oase

Tekst: Wilbert Dekker Foto's: Wim Bongaerts

Het Oude Kerkhof is een groene oase in onze wijk net zoals het Kruiswegpark en de Galgenberg. Op het terrein van het Oude Kerkhof hadden huizen gestaan als het aan een wethouder had gelegen. Toen begraafplaats 'Tussen de Bergen' in 1947 in gebruik werd genomen werden alleen daar graven uitgegeven. Zo konden alleen families die al een graf hadden nog familieleden begraven op het Oude Kerkhof. Vanaf rond 1960 werd de administratie nauwelijks bijgewerkt en ook veel onderhoud gestaakt. Vermoedelijk zijn vanaf die tijd de knotbeuken niet meer geknot.



Maar in 1996 richtte een aantal mensen de Stichting Oude Kerkhof op. In de volgende 25 jaar heeft deze hard gewerkt om het unieke karakter van het Oude Kerkhof onder de aandacht te brengen. In 2001 werd de hele begraafplaats rijksmonument net als 10 grafmonumenten. Ook werd het familiegrafmonument met grafkelder van de Roermondse architect Pierre Cuypers gerestaureerd. Na tien jaar kwam er erkenning door de gemeente Roermond. Vanaf 2006 is aanzienlijk geïnvesteerd in het wegwerken van veel achterstallig onderhoud. Zoals het opnieuw voegen van binnen- en buitenkant van de kerkhofmuur, de restauratie van lijkenhuisje en kruithuisje en het herstellen van honderden grafmonumenten met hulp van subsidie uit Europa. De Roermondse Vrouwenraad zorgde in 2008 voor een monument voor het levenloos of doodgeboren kind. Ongedoopte gestorven baby's mochten niet in gewijde aarde begraven worden. Sinds 2010 kan je weer een graf kopen of huren op het Oude Kerkhof.

De 'Algemene begraafplaats Nabij de Kapel in 't Zand' is de officiële naam. Het Oude Kerkhof is aangelegd in 1785. Roermond viel toen via Brussel onder de Habsburgse keizer in Wenen. Deze wilde om hygiënische redenen alleen nog begraafplaatsen ver buiten de stad. In Roermond was in 1730 voor de vele pelgrims naar de Kapel in 't Zand de Kapellerlaan aangelegd. En zo kwam er

in 1785 een begraafplaats met muren tussen katholieke, protestante en joodse delen. Dat joodse deel was wel bijzonder want sinds 1600 mochten joodse mensen niet in Roermond wonen. Er mochten geen bomen of struiken op deze begraafplaats geplant worden. Grafstenen waren ook niet toegestaan want lijken moesten zo snel mogelijk verteren. Wel mocht een gedenksteen in de muur rond de begraafplaats. De oudste is van Eckmiller uit 1819.

In 1859 werd de begraafplaats flink uitgebreid. In het midden een brede allee, waar twee koetsen elkaar konden passeren. Ook werden koopgraven, grafkelders en grafkapellen toegestaan, net zoals bomen en struiken. Er zijn nu ruim 50 grafkelders en drie grafkapellen. Over de muur tussen het katholieke en



het protestante deel werd rond 1880 het Graf met de Handjes zichtbaar. Een katholieke jonkvrouw was gelukkig getrouwd met een protestante kolonel. Na hun beider overlijden bleken zij via twee handjes boven de muur voor eeuwig verbonden.

In 1881 en 1912 volgden verdere uitbreidingen. In 1917 besloot de gemeenteraad om voor 50 gulden 30 rode beuken te kopen voor de begraafplaats: van deze beuken staan er nog zeven langs een laan. De vier knotbeuken zijn sinds 1960 niet meer geknot. In totaal staan er nu nog 15 beuken van ruim 100 jaar. Op het Oude Kerkhof zien we een zeer grote variatie in grafmonumenten in allerlei stijlen van de afgelopen 235 jaar met smeedijzeren ornamenten en allerlei materialen.



In 2021 zijn 7 nieuwe rondleiders opgeleid, zodat er nu ruim 20 zijn, die in 2022 ruim 1100 belangstellenden hebben rondgeleid.

Naast de vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof zijn er vrijwilligers met groene handen. Jan Oerlemans is sinds 2012 drie ochtenden per week aan het werk: bestrijden van klimop en opslag van hemelboom en vroeger abelen en ook reparatie van grafmonumenten.

De secretaris van de stichting, Kees van der Zwaan zag in 2014 in Duitsland activiteiten op begraafplaatsen rond 2 november. Hij organiseerde dat jaar de eerste Allerzielenloop op de zaterdag voor Allerzielen, dat vroeger op 1 november gevierd werd. Met veel snoeren werden enkele grafmonumenten en kapellen aangelicht en was er muziek. In 2022 gingen honderddertig mensen mee.

www.oudekerkhofroermond.nl

*De dood rukt ons vaneen.
Hij scheurt verknochte harten
De dood brengt ons weer zaam
Hij eindigt onze smarten.*



Tijdens Wereldoorlog II sneuvelden in en om Roermond veel Duitse soldaten in mei 1940. Van oktober 1944 tot de bevrijding op 1 maart 1945 was Roermond frontstad naar het westen en het zuiden. Door bombardementen en ander oorlogsgeweld kwamen ook Roermondse mensen om. Het Oude Kerkhof raakte vol. Daarom werd in 1946 het Oude Kerkhof voor het laatst uitgebreid.

In 2015 verscheen het boek van John Vaessen: "Dood maar niet vergeten" via Stichting Oude Kerkhof. Door de vele informatie van bezoekers die hij en bijna twintig andere rondleiders rondleidden en veel onderzoek in allerlei archieven verscheen in 2019 de derde druk van het boek. In dit boek beschrijft hij ruim 500 grafmonumenten en 1300 levensschetsen van hier begraven personen.

Opschoondagen zwerfafval in onze wijk door Riet Slabbers

In september 2022 deden wij met een paar mensen mee aan de Internationale Opschoondag Zwerfafval. De gemeente stimuleerde en faciliteerde deze dag met het beschikbaar stellen van alle benodigde materialen én, met als dank voor onze hulp, een heerlijke verse vlaai, die we na afloop gezellig samen hebben opgegeten!

We waren helaas met te weinig mensen (slechts 5) om de hele wijk onder de grijper te krijgen. De aanname vooraf als zou het hier wel meevallen met het afval, werd na twee uur 'prikken' ernstig onderuit gehaald. We hebben héél véél sigarettenpeuken, plastic, blikjes en papier opgeruimd.

Niettemin zijn we zo enthousiast geworden dat we besloten hebben om deze actie 4 x per jaar te gaan houden. Uiteraard in de hoop dat meer mensen mee gaan helpen!

Zaterdag 17 december zijn we weer op stap gegaan, ditmaal met 10 mensen! Nu hebben we de hele wijk onder handen kunnen nemen en opnieuw veel afval verzameld.

De in oktober/november 2022 door de Wijkraad gehouden enquête wees uit dat, op de vraag "Hoe schoon vind je jouw straat/ omgeving", ongeveer 1/3 van het totaal aantal mensen dat gereageerd heeft, niet tot matig tevreden is hierover.

Daarom hier opnieuw een dringende oproep: WIE GAAT ER MEEHELLEN om de hele wijk regelmatig op te schonen?! Meld je aan via: info@wijkapel.nl

Onze planning voor 2023:
we komen bij elkaar telkens op een zaterdag van 10 – 12 uur: vertrekpunt = infobord (zie foto) op 18 maart - 24 juni - 30 september - 30 december (die laatste datum wordt nog aangepast).



De prikgroep op 17 dec. 2022 met fotograaf en mede-prikker Rob van Vugt niet op de foto

Ein plat sjtökske euver 't Begoons

door Riet Slabbers

Wie belangriek taal is blik ederskeer oet sjtökket inne gezet; en wie belangriek dialekt sjpraake is, haet meinig ongerzeuk al oetgeweze. Mer dao gaon ich 't noe mer neet euver höbbe.

Toet mien verdreet heur ich sjteeds meer det ós sjoon plat in vergaonde maote aan 't verhollandse is. Eeuwig zuunj!

Veur de leefhöbbers höb ich noe get angers in 't vèt: 't Begoons! Det besjteit euveriges ouch in anger sjtreke.

't Remunjs Begoons is, net es alle tale en van alle tieje óngerhevig gewaas aan allerlei invloede en is dus neet oetgesjpraake Remunjs.

Begoons waert ouch geheimtaal, devetaal, hanjelstaal geneumd. Vreuger trokke vääöl luuj rónjdj: koupluuj, kirmesvolk, ziguiners, sjeresjliepers, kaetelleppers of luuj die oet sjtreke verdreve waerde ömdet ze örges neet welkóm ware zo es Joede, opsjtenjeling, politieke paria's. Ich neum d'r mer get. Die droge allemaol heur sjteinke bie. Begoons besjtriek dus ein vääöl groter gebied.



Veur weite allemaol det kienjer, ouch allewieles nog, sjterre zeen in 't gebroek van geheimtaal!

In Remunj zeen nog sjteeds luuj die Begoons kinne kalle: sjoon veur häörzelf, lestig veur boetesjtäönders die dao nieks van sjnappe.

Toch zeen der ouch Begoonse wääörd in 't geweune plat gekraope: ich kreeg ein lies van Pierre Bakkes mit ónger angere Mofers Begoons. Mer 't grootse deil van die wääörd waerde bie ós thoes ouch gebroek. Zo zuus se mer weer.

Vertaling oet de teks hie baove:

Ederskeer = telkens.

Vergaonde maote = vergaande mate.

Zuunj = zonde.

Begoons = Bargoens.

Tieje = tijden.

Oetgesjpraake = uitgesproken.

opsjtenjeling = opstandelingen.

Allewieles = tegenwoordig.

Gekraope = gekropen.

Eine greep oet de lies van Remunjs

Begoons:

Ankie = politieagent.

Batje = schooier, viezerik.

Begaje = zich tegoed doen/ toetakelen.

Besjolme = betalen.

Bolg = bang.

Boutkiet = toilet.

Buize = drinken.

Felouf = fiets.

Fin = boterham.

Flins = melk.

Gaatsjo = man.

Gajes = mensen.

Graninger = burgemeester.

Grom = kind.

Hanskes = geld.

Herre = ordinair.

Jalle = gaan.

Joetse = in en uit lopen.

Kazer = vlees.

Keftje = gaan.

Kiebes = hoofd.

Kloffe = kleren.

Kneize = kennen.

Koekerenölles = suffer, dom.

Kwant = mooi.

Lobie = geld.

Lousje = ei.

Louw = niets.

Lurrie = drank.

Maes = is.

Mange = vragen.

Mechel = hij.

Mechels = ik, mij, zij.

Mediekel = vrouw.

Moos = geld.

Murf = mond.

Nieze = meisje.

Olms = oud.



Panatang = sigaar.

Peu = honger.

Platvink = portefeuille.

Poetebink = kinderlokker.

Praatsj = stuk vlaai.

Ratje = politiemán.

Rispels = haren.

Rolleman = woonwagen.

Sjaffe, zich = zich inhouden.

Sjanke = trouwen.

Sjmerrie = sigaret.

Sjokke = geven.

Sjpanne = kijken.

Sjrabbers = geld.

Sossem = paard.

Talve = bedelen.

Traesers = schoenen.

Uigels = ogen.

Verrennewere = kapot maken.

Verkiene = verkopen.

Versjteune = verstaan.

Wous = gek.

Zjwertje = koffie.

Zuterik = suiker.



Scouting Pater Bleijs

door: Ans van Schoubroeck

In gesprek met: Arend Bakkes,
bestuurslid en meer dan 25 jaar bij
Scouting Pater Bleijs.

Scouting Pater Bleijs is opgericht in 1946 en heeft in 2021 het 75-jarig jubileum gevierd. De scouting is vernoemd naar Pater Bleijs. Een verzetsheld die na de oorlog bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Vanwege zijn belangrijke rol is hij postuum geëerd met deze naamgeving. Het doel van de scouting is om kinderen in groepsverband te laten samenwerken, ontdekken, verantwoordelijkheid dragen, maar het allerbelangrijkste: samen plezier maken!

Dit, door iedere week een spannend/komisch/actief/educatief avontuur aan te gaan, vaak in de buitenlucht. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen, als ook de begeleiders.



In 75 jaar zijn vele *Kapelse jungskes en maedjes* lid geweest. Vaak zijn in die periode vriendschappen voor het leven ontstaan.

Wekelijks op vrijdagavond en op zaterdagochtend komen de groepen bij elkaar in het Sjoelpaad. De indeling van de groepen is op basis van leeftijd. Vanaf januari start een nieuwe groep voor de allerjongsten, de Bevers, vanaf 5 jaar. Dan zijn er de Welpen, Scouts en tot slot de Explorers.

Tijdens deze bijeenkomsten worden er allerlei activiteiten georganiseerd, vaak aan de hand van een thema. Het kan gaan om spelletjes, droppings, speurtochten, bakken, knutselen enz. Geleid door vrijwilligers die vaak vroeger óók (jeugd)lid zijn geweest. Zij willen met enthousiasme en plezier hun eigen



positieve ervaring doorgeven aan de nieuwe lichterling.

Zowel in de winter als in de eerste week van de zomervakantie gaan alle groepen op kamp. Arend vertelt hierover met een grote lach op zijn gezicht: *Tijdens deze dagen, los van de ouders, samen met andere kinderen, helemaal "weg van de wereld".* *Activiteiten ondernemen, leuke thema's, spannende spellen, samen bij het kampvuur. Het kan niet gek genoeg. Zo was er: Reverse-day, een dag helemaal achterstevoren geleefd. Opstaan met een film met chips, afwassen en daarna avondeten?! Gevolgd door een speurtocht die bij het eindpunt begint. Bij een post krijg je een frikandel die je bij de friture weer inlevert, waarop de eigenaar je je geld "teruggeeft". De dag afsluitend of is het startend?! met een boterham. Kortom, de wereld op zijn kop voor enkele dagen. Het levert dolkomische verhalen en herinneringen op, die later samen weer worden beleefd.*

De vereniging heeft toegankelijkheid hoog in het vaandel: Bij de activiteiten wordt er creatief gezocht naar mogelijkheden voor iedereen om mee te kunnen doen en de contributie wordt doelbewust laag gehouden.

Om de kas te spekken, worden er regelmatig acties georganiseerd, waarbij er wat verdiend kan worden. Groepsgewijs wordt er bijvoorbeeld bos opgeruimd, wafels verkocht, hulp geboden aan andere organisaties bij activiteiten. Sowieso heeft de scouting veel contact met andere verenigingen en is ze stevig geworteld in de gemeenschap.

Iedereen is welkom, nieuwe leden, maar ook ondersteuners voor activiteiten. Bij interesse: kijk op de website: www.paterbleijs.nl

"Du kèns dreuver kalle, of sjriev tot se ein ons woags, mer kom veural kieke es se wils weite wie leuk ut is".

En aan deze slotzin van Arend heb ik niets toe te voegen.



24 uurs service

Koolen Glas

0475-331288

THIJSSSEN ptiek



Kapellerlaan 241
6045 AG Roermond
0475-333983



Duidelijke digitale
oplossingen
websites & web-applicaties

 WijZijn@vannut.nl

 085 - 4016 326



Genieten van authentieke Italiaanse specialiteiten,
het ruime tuinterras of rustig vergaderen?

U bent van harte welkom!
Parkzichtroermond.nl



“Gezellig en vertrouwd!”

Op zoek naar 'n orzjoneel kedoke?

Te koop veur 9,50 euro bie de maakster, waerd auch nog gesigneerd!



Jolanda van de Rotten
0613916303 info@joinform.nl

Op zoek naar 'n origineel cadeautje?

Te koop voor 9,50 euro bij de maakster, wordt ook nog gesigneerd!

PHIT
FYSIOTHERAPIE

PHIT voelen - **PHIT** worden - **PHIT** blijven

Fysiotherapie - Echografie - Sportfysiotherapie
PHIT Sport - PHIT camp - BPHIT - PHIT plus

Heinsbergerweg 32
6045 CH, ROERMOND
0475-580813
info@phitfysiotherapie.nl

Pappelhof door Yvonne de Vries

Straatpraat a/d Kapel

Pappelhof, de naam van meerdere straten nabij de Kapel in 't Zand, in de wijk Muggenbroek. De straten zijn genoemd naar de, inmiddels gesloopte, boerderij de Pappelhof. Pappel (Duits) staat voor peppel, populier. Op deze boerderij woonde de familie Allers. Ze verbouwden de beste groenten van Roermond, volgens dochter Truudje Allers.



In het midden, verscholen achter een boom, ligt de boerderij De Pappelhof. Het nog bestaande pand Kapellerlaan 150, is duidelijk zichtbaar. De foto is genomen vanaf het torentje van de Kapel.

Over de boerderij De Pappelhof is in 1947 een boek verschenen: "Kroniek van den Pappelhof, de geschiedenis van een oud Limburgsch boerengeslacht". De auteur was Frans Jozef Linnartz, hij schreef onder het pseudoniem Gabriel Gorris. Linnartz werd in 1907 in Roermond geboren en hij overleed in 1987 in Leidschendam. Hij schreef gedichten, novelles en streekromans. Vaak over zijn geboortestreek, zoals ook het boek over De Pappelhof.

tiging van Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), het Activiteitscentrum De Pappelhof, gevestigd.

De boerderij De Pappelhof werd in de jaren 60 afgebroken en in het gebied verrees het nieuwe café en de kegelbanen van Heijnen. Toen dat complex leeg kwam, werd daar een ves-

In de nieuwe wijk het Muggenbroek kreeg een aantal straten in de wijk ook de naam Pappelhof. De naam past goed bij de buurt en het vele groen en verwijst naar de oude boerderij, met haar rijke historie. Er staan 16 adressen geregistreerd in de straat. De oudste woning dateert uit 1975. Het gemiddelde bouwjaar van de huizen in de straat Pappelhof is 1979. Er zijn daarna geen nieuwe woningen meer bij gekomen.



Maak kennis met activiteitencentrum Pappelhof van PSW

Al sinds 1976 is activiteitencentrum Pappelhof gevestigd in wijk Kapel in het zand. Dus tijd om u te vertellen wie we zijn.

Pappelhof is een activiteitencentrum van PSW voor mensen met een verstandelijke beperking. We bieden onze cliënten een zinvolle en bij hun passende dagbesteding aan. Deze dagbesteding bestaat uit verschillende activiteiten zoals Creatief, Koken/Bakken, Industrieel Werk, Computer en Keramiek. Ook is er voor de oudere cliënt een senioren groep en voor cliënten met speciale behoeftes een groep met belevingsgerichte activiteiten. Aangezien er dagbesteding wordt geboden, afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden per cliënt, kan iedere cliënt zich optimaal ontwikkelen en, niet onbelangrijk, genieten van een leuke werkdag.

Pappelhof in de wijk

Inmiddels zijn onze cliënten ook zeer vertrouwd in de wijk. Regelmatig wordt er gewandeld en wordt er genoten van al het mooie dat deze wijk te bieden heeft. De speeltuintjes, de Roer met z'n eendjes of gewoon de rust.

Een zeer geliefde activiteit is het fietsen met de side-by-side fiets met een vrijwilliger. Cliënten genieten van de mooie omgeving en van dat gezellige praatje met de vrijwilliger. Zo krijgen ze ook nog eens op een leuke manier dat stukje extra beweging.

Op dinsdagochtend wordt er glas opgehaald. Een vast groepje cliënten trekt dan met een grote boldekar door de wijk om glas op te halen en dit in de glasbak bij de Kapel te gooien. Regelmatig wordt er dan ook een praatje gemaakt met mensen uit de wijk.

Bij het Kepels Winkelke zijn regelmatig cliënten van activiteitencentrum Pappelhof aan het werk. Hier verrichten ze lichte werkzaamheden zoals poetswerkjes, vakkenvullen, artikelen stickeren en nog meer. Kleine werkjes maar zo belangrijk voor de betreffende cliënten.

Carnaval neemt ook een zeer belangrijke plaats in. Al menig jaar vindt, op carnavalsdinsdag, de Boerebroelof van de Kakatoes plaats. De huwelijksvoltrekking gebeurt dan op de trappen van activiteitencentrum Pappelhof. De cliënten worden hier op een mooie manier bij betrokken.

Weet u ook dat activiteitencentrum Pappelhof een keer per maand het gebouw beschikbaar stelt voor de Zondagse maaltijd? Dit is een initiatief van hulpgroep WMO Roermond Zuid in samenwerking met activiteitencentrum Pappelhof. De oudere of alleenstaande buurtbewoner kan dan een maaltijd nuttigen en zo op een leuke manier contact leggen met anderen. Cliënten van koken/bakken leveren dan een klein gerechtje. Dat is een voorgerecht of nagerecht. De cliënten van de compu-



teractiviteit leveren het drukwerk zoals posters of flyers ter promotie van de zondagse maaltijd.

gemaakt door cliënten, of drukwerk van de computeractiviteit. Onze cliënten staan voor u klaar.

Is de Kapelwacht iets voor u?

Vindt u de proces-siegang, met 9000 devotietegeltjes ook zo'n prachtige plek? Dan bent u niet de enige, duizenden bezoekers uit het hele land komen hier naar toe. Vanaf de mei-maand tot oktober worden de mensen ontvangen door de Kapelwacht. De leden van de Kapelwacht vertellen iets over de Kapel en de andere monumenten in de wijk, bieden een luisterend oor en ze verkopen desgewenst devotionalia. De diensten zijn van 1 april t/m 1 november op donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur, altijd met twee personen. De dagen willen wij uitbreiden,



dus zijn we op zoek naar vrijwilligers, misschien U? Lijkt u dat ook leuk werk? Wordt dan lid van de Kapelwacht en meldt u aan bij Etty Willemse - Kemp, op telefoonnummer 06-12884468 of via de mail etty.willemsekemp@home.nl



Kapellerpoort 1 • Roermond • T: +31(0)475-202130 • www.officehotelnero.com



Uw Partner in Gezondheid

Onze Lieve Vrouweplein 17

6043 BL Roermond

0475-334300 / info@finckenfysio.nl / www.finckenfysio.nl



Herkenbosscherweg 2 Roermond

0475 852 085



GELEGENHEIDSKLEDING

Gala- en bruidskleding voor dames en heren

Heinsbergerweg 60, Roermond 6045CH 06-40438272

Activiteiten agenda Kapel in 't Zand

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	LOCATIE	ORGANISATIE
MAART				
4 mrt.	12.00-14.00	Wijkspreekuur Wijkapel	Bij infobord Wijkapel, bij de kapel; Bij koud en/ of nat weer: Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
5 mrt.	12:30 - 15:00	Zondagse warme maaltijd voor alleenstaanden	PSW Pappelhof, Pappelhof 2	Hulpgroep WMO i.s.m. De Pappelhof
10 mrt.	20:00	Lezing over de natuur	't Sjoelpaad	nhgl.nl / kring Roermond (Ned. Nat. Hist. Genootschap)
18 mrt.	10.00-12.00	Opschoondag Zwerfafval Wijkapel	Start bij infobord Wijkapel, bij de kapel	Wijkraad Wijkapel
19 mrt.	13:00	1ste gratis algemene rondleiding start met presentatie	Start Café Aad Remunj	Oude Kerkhof
22 mrt.	19:30-21:30	Wijkenquete & Wijkplan presentatie	Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
30 mrt.	19:30-21:00	Bestuursvergadering Wijkraad Wijkapel		Wijkraad Wijkapel
APRIL				
1 apr	12.00-14.00	Wijkspreekuur Wijkapel	Bij infobord Wijkapel, bij de kapel; Bij koud en/ of nat weer: Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
2 apr	12:30 - 15:00	Zondagse warme maaltijd voor alleenstaanden	PSW Pappelhof, Pappelhof 2	Hulpgroep WMO i.s.m. De Pappelhof
5 apr	19:30-21:30	Vrijwilligersavond/Wijkenquete & wijkplan	Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
14 apr	20:00	Lezing over de natuur	't Sjoelpaad	nhgl.nl / kring Roermond (Ned. Nat. Hist. Genootschap)
27 apr		Koningsdag		
30 apr	13:00	Thema Rondleiding Wereldoorlog & Joods Roermond. Start met presentatie (€4.-)	Start Café Aad Remunj	Oude Kerkhof
MEI				
4 mei		Dodenherdenking		
5 mei		Bevrijdingsdag		
6 mei	12.00-14.00	Wijkspreekuur Wijkapel	Bij infobord Wijkapel, bij de kapel; Bij koud en/ of nat weer: Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
7 mei	12:30 - 15:00	Zondagse warme maaltijd voor alleenstaanden	PSW Pappelhof, Pappelhof 2	Hulpgroep WMO i.s.m. De Pappelhof
11 mei	19:30-21:00	Bestuursvergadering Wijkraad Wijkapel		Wijkraad Wijkapel
15 mei	18.00	Avondwandeling	V.a. Maasstraat Linne - totaal 8 km	nhgl.nl (Ned. Nat. Hist. Genootschap) Math de Ponti

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	LOCATIE	ORGANISATIE
JUNI				
3 jun	12.00-14.00	Wijkspreekuur Wijkapel	Bij infobord Wijkapel, bij de kapel; Bij koud en/ of nat weer: Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
4 jun	12:30 - 15:00	Zondagse warme maaltijd voor alleenstaanden	PSW Pappelhof, Pappelhof 2	Hulpgroep WMO i.s.m. De Pappelhof
24 jun	10.00-12.00	Opschoondag Zwerfafval Wijkapel	Start bij infobord Wijkapel, bij de kapel	Wijkraad Wijkapel
29 jun	19:30-21:00	Bestuursvergadering Wijkraad Wijkapel		Wijkraad Wijkapel
30 juni	20:00	De heks van Almen	Kruiswegpark	Theatermakers Achterhoek
JULI				
1 juli	20:00	De heks van Almen	Kruiswegpark	Theatermakers Achterhoek
1 jul	12.00-14.00	Wijkspreekuur Wijkapel	Bij infobord Wijkapel, bij de kapel; Bij koud en/ of nat weer: Café Aad Remunj	Wijkraad Wijkapel
2 juli	12:30 - 15:00	Zondagse warme maaltijd voor alleenstaanden	PSW Pappelhof, Pappelhof 2	Hulpgroep WMO i.s.m. De Pappelhof
2 juli	15:00	De heks van Almen	Kruiswegpark	Theatermakers Achterhoek
30 sep	10.00-12.00	Opschoondag Zwerfafval Wijkapel	Start bij infobord Wijkapel, bij de kapel	Wijkraad Wijkapel



Wat kunnen wij voor jou betekenen?

EVEN VOORSTELLEN

Vijf, jouw aanspreekpunt in de wijk!

Wil je graag volop in het leven staan? Wil je een steentje bijdragen in je wijk? Of heb je een specifieke vraag op het vlak van welzijn, ondersteuning of zorg? Dan is Vijf je aanspreekpunt. Onze leefcoaches staan graag voor je klaar. Dicht bij huis en met aandacht voor je verhaal.

Heb je een vraag of wil je gewoon eens komen kennismaken, loop dan gerust binnen in 't Trefpunt (Javastraat 31). Van maandag tot en met vrijdag is er altijd een leefcoach aanwezig tussen 10.00 - 11.30 uur en 14.00 - 15.30 uur.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op onze website en social media-kanalen. Of neem contact op via:
 e: kkkhv@vijf.nu
 t: 0475 - 38 46 39 (algemeen nummer Vijf)

www.vijf.nu

facebook.com/samenzijnwijnvijf

instagram.com/samen_vijf



