



Jaargang 1, nr.1, oktober 2022

Colofon

Uitgave oktober 2022

Kepelse Gezet is een uitgave van Wijkraad Wijkapel. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of te weigeren. Wijkraad Wijkapel en de redactie zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of foutief plaatsen van ingezonden kopij. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.

Volgende editie maart 2023, aanleveren advertenties en kopij vóór 15 januari 2023.

W. www.wijkapel.nl.

M. kepelsegezet@wijkapel.nl

Redactie

Wilbert Dekker, Bernd Korner, Ans van Schoubroeck, Riet Slabbers, Yvonne de Vries.

Foto's o.a.: Frans Hendriks, Jos Vervuurt, Math de Ponti en René Roosjen.

HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer: T. 112 (gratis) voor alle hulpdiensten

Politie: T. 0900 -8844 (algemeen politienummer)
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Politie: T. 0800 - 7000 (anoniem melden)
www.meldmisdaadanoniem.nl

Wijkagent: Michiel Starmans is bereikbaar via politie

Gemeente Roermond: T. 14 0475

Dierenambulance: T: 06-112 95 306

Stadstoezicht: T. (0475) 359 101
[E. stadstoezicht@roermond.nl](mailto:E.stadstoezicht@roermond.nl)

Handhaving Kapel/Kemp: Frits Göbbels

Wijkspreekuur: Elke woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur in wijkcentrum 't Trefpunt (Javastraat 31).

Sociale onveiligheid: T 0475 - 317130

Milieuklachten: T. 0475 - 359552 / T.06 - 112 95 306

Huisartsenpraktijk 't Zand: T. 0475 - 316710

Spoed: T. 0475 - 310946

Huisarts Popovic: T. 0475 - 329335

Spoed: T. 0475 - 322721

Waterleidingbedrijf WML: T. 043 - 3090909

AED apparaat hangt bij de Pappelhof (Pappelhof 2)

Inhoudsopgave

- Van de redactie pag. 5
- Wijkraad Wijkapel stelt zich voor pag. 6
- Bomen van de Kapellerlaan pag. 8
- Gedicht: Requiem voor 130 bomen pag. 13
- Synergieschool pag. 14
- Kinderrubriek pag. 17
- Miense van de Kepel pag. 18
- Uitgelicht: Kruiswegpark pag. 20
- Ein plat sjtökske pag. 22
- Samen maken Wijkapel pag. 24
- Bewoners aan het woord pag. 26
- Straatpraat: Petrus Polliusstraat pag. 29
- Wat vinden we van: de nieuwe Kapellerlaan pag. 32
- Bloemen leggen in het Kruiswegpark pag. 36
- In de schijnwerpers pag. 38
- Wijkagenda pag. 39





**laptops PC's
reparatie verkoop**

ook speciale schoolmodellen

HD vervangen voor SSD met 1:1 kopie

windows/data herstel - virus verwijdering

stroomadapter of scherm repareren

jarenlange ervaring

service aan huis

Kompjoeters 69

Kapellerlaan 69 - ROERMOND

telefoon 0475-311471 en  WhatsApp

website www.k69.nl mail info@k69.nl

**WINKEL OPEN van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
alle overige tijden op afspraak-parkeren voor de deur**

Van de redactie



Van links naar rechts: Ans van Schoubroeck, Riet Slabbers, Yvonne de Vries en Wilbert Dekker

Beste buurtbewoners van de "Kepel".
Vanuit de wijkraad kwam de vraag:
hebben we geen wijkkrant?
En waarom niet?

Antwoord op vraag 1: nee, geen wijk-
krant. En op vraag 2: geen idee!
Daarom zijn we in mei 2022 als verse
redactie begonnen met de voorberei-
dingen voor dit eerste nummer en hier
is ie dan: onze eerste Kepelse Gezet.
De Gezet zal 3 keer per jaar verschijnen.

De redactie bestaat uit:
Riet Slabbers, initiatiefnemer en lid van
de wijkraad, Bernd Korner, eveneens lid
van de wijkraad, Wilbert Dekker, Yvonne
de Vries, Ans van Schoubroeck. Niet
allen geboren en getogen in de wijk,
maar wel allen enthousiaste bewoners
van deze mooie buurt met haar rijke

historie, liggend aan de Roer. Met deze
wijkkrant hopen we een mooie manier
te hebben om bewoners van de buurt te
informereren over wat er speelt, in heden
en verleden en natuurlijk ook toekomst,
voor zover dat mogelijk is. De wijkraad
als vertegenwoordiger van de wijk naar
de gemeente toe zal in elke uitgave
berichten over de actualiteit.
Daarnaast willen we vooral een stem
geven aan verenigingen, organisaties,
die het gemeenschapsleven van de
buurt vertegenwoordigen.
En tot slot zijn we vooral nieuwsgierig
naar de stem van de bewoners van de
buurt, hoe is het om bewoner van deze
buurt te zijn, welk verhaal brengt ieder
mee.
Kortom, de Kepelse Gezet als kleurrijke
informatiebron voor en door bewoners
van de buurt.

Wijkraad Wijkapel stelt zich voor

door Bernd Korner



Van links naar rechts: Hans Smolenaers, Armand Thomas, Riet Slabbers, Lars Kerff, Bernd Korner, Cassandra Seelmeijer

De wijkraad Kapel in 't Zand bestaat al vele jaren. Er is door het vorige bestuur veel goed werk verricht, het nieuwe bestuur bouwt daar dankbaar op door. Als je in onze wijk vraagt naar de wijkraad, weten maar weinigen wat we doen en nog minder wie er allemaal in de wijkraad zitten. Daar willen we verandering in brengen!

Stichting Wijkraad Kapel in 't Zand is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Wij zetten ons in voor de belangen van bewoners in de wijk. De Wijkraad overlegt met het College van Burgemeester en wethouders, ambtenaren van de gemeente Roermond en andere partijen over zaken die impact hebben op de wijk.

We adviseren gevraagd en ongevraagd, en zorgen ook dat we weten wat er speelt in onze wijk. Ook organiseren en adviseren we (mede) allerlei evenementen en activiteiten in onze wijk.

Belangrijkste taak is de leefbaarheid binnen de wijk bevorderen en handhaven.

In onze statuten staat het als volgt:

- Het betrekken van de bevolking bij ontwikkelingen in de wijk
- Het opsporen en signaleren van behoeften en/ of onvrede
- Stimuleren en coördineren van activiteiten
- Namens de inwoners optreden en voeren van overleg met de instanties en gemeente.

Recente zaken waar we bij betrokken waren zijn de herinrichting van de Kapellerlaan, het opknappen van de Jeu de Boules baan, het plaatsen van een informatiebord en daarmee het verbeteren van de communicatie in de wijk. Wij adviseren de gemeente als ze daar om vraagt, maar doen dat ook ongevroegd als we signalen krijgen uit de buurt, of als we zien dat er zaken niet goed gaan in onze wijk.

Op dit moment zijn we bezig om een wijkplan voor de komende jaren op te zetten waarover verderop in deze gezet meer.

Als wijkraadbestuur zijn we allemaal relatief nieuw en door corona hebben we ook niet heel veel naar buiten kunnen treden.

Maar daar gaat verandering in komen! Met onze website, de nieuwsbrief en via Facebook treden we steeds meer naar buiten en ook op andere manieren proberen we de inwoners van onze wijk te bereiken en te betrekken bij onze wijk.

Kijk maar eens op [Wijkapel.nl](https://www.wijkapel.nl) of onze Facebook pagina.

Deze Kepelse Gezet is ook een initiatief vanuit de wijkraad; we timmeren dus flink aan de weg!

U gaat de komende tijd veel meer van ons horen!
[Wijkapel.nl](https://www.wijkapel.nl)
Info@wijkapel.nl

Het bestuur van de wijkraad bestaat uit:

Cassandra Seelemeijer

voorzitter

Riet Slabbers

vice-voorzitter

Bernd Korner

secretaris

Lars Kerff

penningmeester

Hans Smolenaers

bestuurslid

Armand Thomas

bestuurslid



Bomen van de Kapellerlaan

door Wilbert Dekker

In de hete zomer van 2022 misten we allemaal de platanen van de Kapellerlaan.

Bomen vormen de airco van de stad. In de schaduw wordt de bodem niet verhit en verdamping zorgt voor verkoeling. Dat kan zo'n 5 graden Celsius schelen!



Begin Kapellerlaan en Maastrichterweg.

De Kapellerlaan is in 1730 aangelegd als pelgrimsweg naar de Kapel in 't Zand. Vanaf het begin zijn langs deze laan bomen geplant: toen twee rijen iepen en 9 lindes rondom de Kapel.



In 1820 hebben de burgers van Roermond 4 rijen lindes geplant. Op 10 mei 1940 is er een aantal omgezaagd: het eerste schot van WO II in Nederland viel aan kruising Kapellerlaan met het spoor. In januari 1945 werd er weer een aantal bomen omgelegd door de Duitse bezetters, maar na de oorlog kwam er nieuwe aanplant in de vorm van hazelaars. Deze zorgden voor hazelnoten en op een stille zondagmorgen voor heel wat eekhoorns.



In 1997 is de Kapellerlaan ingericht met vrij liggende fietspaden en ruim honderd platanen.

Niet de hele riolering is toen vervangen, de plantgaten voor de bomen waren te klein en het nieuwe asfalt werd in meerdere lagen gelegd, zodat het hemelwater naar lager gelegen fietspaden stroomde. De gemeenteraad besloot in juni 2017 om de laan opnieuw aan te pakken. In augustus was de startbijeenkomst voor de omwonenden



in café "aad Remunj". Op een inloopavond in februari 2018 kwamen 240 mensen: 106 stemden voor vrijliggende fietspaden en nieuwe bomen, 20 stemden voor handhaving platanen en 18 stemden neutraal. De andere bezoekers vulden geen formulier in. Ook de klankbordgroep die zeven keer bijeenkwam was verdeeld. Bij een latere peiling wilden de meeste mensen lindes als vervanging.



In februari 2019 stemde de raad voor de herinrichting van de Kapellerlaan voor in totaal € 5.6 miljoen.

Inclusief extra wensen, zoals de ombouw van 50 naar 30 KM gebied, het duurzaam inrichten met gebakken klinkers in plaats van betonklinkers en vooral het afkoppelen van hemelwater van in totaal 13.000 m² met behulp van een speciaal product van Rockwool. Ook werd besloten twee uitzichtpunten aan te leggen op de plek waar de Roer



de Kapellerlaan kust. Bovendien zijn daar 10 parkeerplaatsen vervangen door laagblijvend groen. In een motie wilde de raad unaniem dat er drie keer zoveel bomen zouden terugkomen. In maart 2021 werden de 119 platanen omgezaagd, wat iedereen aan het hart ging.

Ruim 60 stammen gingen naar Lief Vrouweveld. Daar hadden buurtbewoners Jeroen Brabers, Thijs Eerens en Joost Geraets na de sloop van de basisschool een crossbaantje aangelegd. Met de stammen werd het terrein verder ingericht volgens plannen van eerdergenoemden en professionele buurtbewoner Hans Smolenaers. Dit voorjaar hebben Wil van Baal, Jan Vesters en Wim Ruhl op vijf zaterdagen een stam gebeeldhouwd tot indrukwekkende totempaal. Dertig stammen gingen naar de René Höppener scouting groep aan de Oude Keulse Baan. Op de Kapellerlaan staan nu 115 lindes. Er staan zes nieuwe bomen in de Marijkestraat. Al in 2018 werden zeventien nieuwe bomen geplant in de grote speelweide aan de Roer. Ook konden aanwonenden van de Kapellerlaan gratis een boom ophalen bij de gemeentewerf, wat 292 mensen deden. In totaal zijn er dus 430 nieuwe bomen geplant.

Er ligt nu een prachtige laan naar de Kapel in 't Zand die tevens toegang biedt tot andere monumenten met grote historische waarde, zoals de Galgenberg (heksenverbranding rond 1613), het Oude Kerkhof (1785), de Kapelse molen (1882), het Kruiswegpark (1920) en de heringerichte Synergieschool (1922).



't Kepels Winkelke

Openingstijden:

ma t/m vr
8.00 - 18.00 uur

za
8.00 - 16.00 uur

zo & ma
gesloten



Het hart
van onze
buurt

Uw eigen
moderne
buurtwinkel
met ouderwetse
service en
kwaliteit!

Kapellerlaan 223 - tel: 470418 - info@kepelswinkelke.nl

ieder mens is anders...



oncologiefysiotherapie



oedeemfysiotherapie

mauri fysio

praktijk voor fysiotherapie met o.a.
gespecialiseerde **oncologiefysiotherapie**
en **oedeemfysiotherapie**

behandeling uitsluitend op afspraak

kapellerlaan 136 6045 aj roermond t 0475 318 049
i www.maurifysio.nl e info@maurifysio.nl

Requiem voor 130 bomen

door: Annelies Janssen

Iedere morgen zie ik de kale kruinen van de bomen van de laan.
Onwetend nog steken ze hun takken fier in de lucht.
De knoppen zwellen reeds en hier en daar
hangen nog vruchten als vergeten kerstballen.

In drie dagen zullen ze worden geveld.
De stronken blijven huilend achter.
Zo ook mijn hart.

Ik weet dat er geen jaar-lange herfst meer zal zijn.
Geen ongemak meer van uiteen vallende zaadbollen.
Geen plassen meer op het fietspad,
geen dicht geslibde putten en ongelijke tegels meer.

Maar toch, hoe onafwendbaar ook,
het wordt een kaalslag waar wij
en de vogels nog van op zullen kijken.

Hoe neem je afscheid van een boom?
Een hand geven kan je niet.
Omhelzen kan nog wel en dank je zeggen
dat ze er al die jaren waren.
Een stille ommeegang om ze te waarschuwen voor het onheil
en dan een kaarsje branden in de Kapel.

We zullen ze missen die trouwe, stille wachters.
Vooral in de zomer als hun kruinen, vol in blad,
de schaduwrijke tunnel vormden
van de Kapellerlaan.

Ook een mooi gedicht of een mooi verhaal?
Stuur het in naar kepelsegezet@wijkapel.nl
en wie weet sta jij in het volgende nummer!

Vanaf de volgende keer vindt u op deze bladzijde vooral nieuws voor en door kinderen. Maar eerst stellen we onszelf graag voor.

De Synergieschool

Ons gebouw is van oorsprong al honderd jaar oud, maar gedeeltelijk gloednieuw. In dit gerenoveerde gebouw geven we sinds zes jaar les op een aparte manier. We zijn een school, maar liever zeggen we een centrum voor leven en leren. Geen klaslokalen, maar grotere en kleinere ruimtes voor instructie, een plek om stil te werken of een ruimte om samen te leren.

De school is een samenvoeging van regulier en speciaal basisonderwijs. Niet apart, maar samen. Want bij ons zijn alle kinderen speciaal en vertrouwen

we in de ontwikkelkracht van kinderen. Slim is niet iets wat je bent, maar wordt. Kennis is belangrijk. Vaak begint dit met instructie; de leerkracht doet voor en legt uit. Door te oefenen en toe te passen wat je weet, word je sterker, beter, vaardiger. Gelijke kansen voor iedereen, door een ongelijke aanpak. Een inclusieve maatschappij, begint met een inclusieve school! We geloven in de brede ontwikkeling van kinderen; hoofd, hart en handen. We respecteren en zorgen voor onszelf, elkaar en de omgeving, waarbij sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke



pijler is. We werken vanuit speel-, leer- en ontwikkellijnen gericht op het behalen van concrete doelen. Niet de methode, maar het leerdoel staat bij ons centraal. Daarbij kiezen we doelbewust activiteiten en leermiddelen uit. Alle kinderen hebben een eigen iPad of Chromebook. Die gebruiken we regelmatig, afgewisseld met instructie of oefeningen uit een boek en op papier.



Bieb op school - De Synergieschool heeft een eigen bibliotheek waar leerlingen elke dag boeken kunnen lenen. Vindt u het leuk om een paar uurtjes per week hierbij te helpen. We kunnen ieders hulp goed gebruiken. Meer info: Patrick Nieskens (directeur) patricknieskens@swalmenroer.nl

De Heks van Almen op school

In het laatste weekeinde van september heeft het toneelgezelschap Theatermakers Achterhoek 'de Heks van Almen' opgevoerd in school. De overige vijf voorstellingen werden gespeeld in het Kruiswegpark, maar vanwege dreigend onweer werd de voorlaatste voorstelling op zaterdagavond binnen gespeeld. Hiermee ging bij toeval een vurige wens van de theatergroep in vervulling door het verhaal van de heksenvervolging te mogen spelen op de plek waar in Roermond zo'n vijfhonderdvijftig jaar geleden in één jaar tijd bijna honderd heksen zijn vervolgd en/of verbrand. De Synergieschool ligt namelijk precies op de Galgenberg.

Het overgrote merendeel van de veroordeelden was vrouw. Opvallend vaak betrof het vroedvrouwen die met hun kennis van de natuur en geneeskunde blijkbaar een bedreiging vormden voor de lokale machthebbers. Nergens anders in Nederland zijn er meer vrouwen veroordeeld en omgebracht. Een zwarte bladzijde uit de Roermondse geschiede-



nis. Lokale politieke partijen hebben al aangedrongen op excuses voor deze misstanden. Iets dat in andere landen al gebeurd is.

De ruim driehonderd toeschouwers waren hier en daar zichtbaar aangedaan door de voorstelling en na afloop was er veel animo om bij het herdenkingspunt stil te staan bij deze treurige geschiedenis, waarvan de gevolgen nu nog voelbaar zijn. Zeker als je dat aan de makers van de voorstelling vraagt. „De gevolgen van de heksenverbrandingen hebben nog steeds invloed op vrouwen in de huidige maatschappij. Gaan staan voor je eigen talenten en krachten, je uit durven spreken – het zijn onderwerpen waar vrouwen nog steeds veel mee worstelen.”



Puzzelwandelroute: zoek en maak de rebus

Leer je wijk kennen (evt. met je ouders) met de Kepelse Gezet als gids. In de Kepelse Gezet kun je ook meer lezen over de plaatsen waar je langs loopt. Tijdens de speurtocht kun je onderweg extra letters scoren.

**** Let goed op in het verkeer!**

Eindopdracht:

- Verzamel 12 letters
- Maak van deze letters een woord uit de Kepelse gezet



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. We starten bij het infobord van de wijkraad. Hierin staat direct één extra letter!
2. Vervolgens zie je achter je de **K**apel in 't Zand (open van 10.00 tot 14:00).
3. Via de Parklaan loop je langs restaurant Pa**R**kzicht.
4. Hier kun je achter het raam ook een extra letter vinden.
5. Daarna loop je door lang het Kruiswegp**A**rk (kijk eens rond: open van 9:00 tot 17:00). Doorlopen en achter het park naar links, de Pastoor Peute straat inlopen tot de Heinsbergerweg. Nu oversteken (goed uitkijken) en naar links.
6. Na ongeveer 100 stappen kom je bij de g**A**lg (lees ook eens het infobord).
7. Dan naar rechts de berg op naar de Kepelse Me**U**le. Langs de molen doorlopen naar de Herkenboscherweg; hier naar links.
8. Direct weer naar rechts, naar het oude kerkhof met de 2 h**A**ndjes (open vanaf 8:00, zeker gaan kijken)!
9. Vervolgens Langs de Synergie-schoo**L** en doorlopen.
- 10 en 11. Bij het huis links naast café **A**ad Remunj kun je weer een extra letter vinden voor de raam.
12. Van daar via de Heinsbergerweg naar het Kepels Winkelke (weer 1 extra letter te vinden voor het raam).



OPLOSSING:



Een interview met bewoners van de buurt Kapel in het Zand. Geboren en getogen Kepels of door omstandigheden hier terecht gekomen. In de eerste editie van de "Kepelse Gezet":

Henk en Annelies Mulders, uitbaters van café "aad Remunj" vanaf het jaar 2000.

Henk en Annelies hebben hun jeugd doorgebracht aan de Kepel. Samen hebben ze echter ook jaren buiten het "Kepelse" gewoond en in hele andere werelden vertoefd, dan men zou verwachten.

Henk heeft o.a. 30 jaar de kost verdiend met het verkopen van eieren. Eerst voor

de coöperatieve Roermondse Eierveiling op de Bernardstraat. De naam in de volksmond, de "eiermien" is afkomstig van het veilingbegrip "mijnen", wat staat voor het opsteken van de hand om beslag te leggen op een partij. Later heeft Henk als zelfstandig ondernemer eieren over de hele wereld verkocht.

Ook Annelies heeft al die jaren met veel plezier verschillende banen gehad en uiteraard zorg gedragen voor dochters Iris en Chantal.

In die tijd woonde het gezin in Melick, omdat er bij de Kepel helaas op dat moment geen geschikte woning te vinden was.

Een ongeval maakte een einde aan de carrière van Henk als ondernemer in de eierbusiness. Tegelijkertijd zocht de toenmalige eigenaar van "aad Remunj" een opvolger. Annelies en Henk besloten niet stil te blijven zitten en namen de zaak over. Daarmee was de terugkeer naar de Kapel een feit. In de afgelopen 22 jaar is het café een vertrouwde plek geworden voor vele buurtbewoners en verenigingen. Al is er ook veel veranderd.

Henk: in die beginjaren kwamen de mensen vanzelf, na het werk liep men binnen voor een drankje. Op zondag na de mis was dit ook nog traditie. Tevens waren er de koffietafels en de bruiloften. Nu is het zo dat we activiteiten moeten organiseren, die bezoekers naar het café leiden.

Henk en Annelies hebben het streven, dat het café een functie vervult voor de wijk, namelijk het biedt ruimte aan allerlei groepen die het gemeenschapsleven binnen de buurt versterken. Een wisselwerking tussen buurt en café is van belang.



Henk: "als café kan het zijn dat je overlast veroorzaakt, al is dat uiteraard niet de bedoeling. Maar wij zijn ons daarvan bewust en willen graag wat terug doen voor de mensen door ons open op te stellen.

Door deze houding is het café inmiddels bekend om de vele activiteiten die er door de jaren heen hebben plaatsgevonden, zoals rondom Vasteloavond, Kepelse Kirmes en de verschillende themamuziekavonden en optredens.

Over hoe het is om een café in deze buurt te hebben, vertelt Henk het volgende:

De Kapel is een dorp binnen de stad, gekenmerkt door een rijke historie en oude tradities. Hoewel het Rijke Roomse leven nagenoeg is verdwenen, zijn er nog volop interessante plekken en tradities die hiernaar verwijzen. Dit blijkt ook uit de aard van stichtingen en verenigingen. Als café bieden wij in elk geval graag plek aan al deze groepen, die van betekenis zijn voor de buurt.

Maar dan nu de toekomst: na zoveel jaar kijkt het echtpaar uit naar een rustiger leven en is op zoek naar een opvolger. Henk: het zijn natuurlijk moeilijke tijden, maar het café ligt ons na aan het hart. We hopen op een passende overnamekandidaat.

Dat is een mooie wens voor de toekomst, die hopelijk uitkomt, zodat het café met zijn sociale functie voor de wijk behouden blijft.



In 1920 is het Kruiswegpark ingewijd. De paters Redemptoristen van het klooster wilden voor de vele pelgrims ook een samenkomst in een park mogelijk maken. Van mei tot half september kwamen vele gelovigen in grote groepen. Soms te voet vanuit Weert of Heythuysen. Ook elk jaar met de trein vanuit Amsterdam of Den Bosch. Met name de Bossche bedevaart kon een hele trein vullen. Vaak gingen ze dan in processie vanaf het station over de Kapellerlaan naar de Kapel. Op en rondom de Kapel waren acht cafés en

bakkers om de vele pelgrims van eten en drinken te voorzien. Na 1945 kwamen ze steeds vaker met bussen, soms wel 50. In de jaren na 1965 werden de aantallen gelovigen steeds kleiner, maar nog steeds is aan het begin en het eind van het seizoen een processie vanuit de stad naar de Kapel.

Het ontwerp van het Kruiswegpark is van Pierre Cuypers, de beroemde Roermondse architect. De 14 staties met het lijdensverhaal zijn door Karel Lücker beeldhouwd. De staties zijn in 2010 gerestaureerd. Ook zijn er acht schilderijen van Albin Windhausen en beelden op de Calavarieberg van Jean Geelen. De bomen zijn in de jaren 1930-1940 geplant en nu zeker 80 jaar oud en monumentaal. Een oase van rust en aangenaam koel in de zomer.

In 2004 hebben de paters het park overgedragen aan de Stichting Kruiswegpark. Het bestuur is uitgebreid en heeft een nieuwe voorzitter, René Roosjen, een echte Kepelse jong.



In het bestuur verder Francien van Ark-Smeets, secretaris, en Eugène Allers, penningmeester.

Leden zijn pater Karel Weerkamp, Carl Lücker, Math de Ponti, Huub Salden en Peter Willemse.

Het vernieuwde bestuur zorgde voor een nieuwe website:

www.kruiswegpark.com.

Er zijn nu ook regelmatig rondleidingen. De jaarlijkse bedevaart van de Sinti eind juli en het leggen van een bloementapijt door ruim 30 vrijwilligers in september blijven doorgaan.



Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan zou een jubileumconcert plaats vinden in 2020. Vanwege corona kon dit pas op 16 juli 2022 en musiceerde de Fanfare O.L.V. in het Zand samen met het Balkan Orchestra.



Zeer geslaagd en onder grote belangstelling. Dit jaar werd een uitvaart in het park gehouden en onlangs werd ook een huwelijk gevierd.

Eind augustus en begin september voerden Theatermakers Achterhoek zes keer hun indrukwekkende voorstelling "De Heks van Almen" op, onder de hoge bomen.

Het bestuur wil graag in deze groene long van de wijk de bestaande cultuur en natuur behouden met daarnaast meer nieuwe activiteiten in dit open lucht theater.

Het park is van 1 mei tot 1 november elke dag open van 9 tot 17 uur.



Wie ich nog ein maedje waar...

door Riet Slabbers

Dinkend aan 't Rieke Roomse Laeve kwame der opins allerlei herinneringe baove drieve. Die ware wisselend in sjoonheit.

Zo waas dao Netje Pieters, die meinde det ze de baas waar euver nogal get zaake hie aan de Kepel. Ze beheerde 't Kepelse pos-kenteurke aan de Heinsbergerwaeg. In 't juvenaat* waas de bie b'ê ongerebrach. Dao heel ze mit argusuig in de gate des se es kiendj neet de verkeerde beuk mitnooms. Auch ging ze euver de percessieklêdjes. Véúr edere percessiezóndaag móste veer saoterdaags-sjmorges kleier gaon passe aan 't Sjoolpaad. Op 'ne keer kneep ein maedje mich sjtekiem. Ich waerde kwaod en houwde 'm. Netje waar geveulig veur sjtandj en trok partie veur det maedje. Ich waerde nao hoese gesjtuurd. Kwaod euver zovööl ónrech wól ich nooit meer mit de percessie mit. In mien kienjerauge waar Netje ein nótte kernalie. Zo kwaam opins 'n inj aan mien percessiecarrière.

Veer leerde op sjool "Eert uw vader en uw moeder", dus die moogde se neet sjtampe of sjlaon, want dan kóste dich de henj baove 't graaf greuje. Oppe kirkhaof waar det graaf mit de hendjes, dus det waas duudelik: diej dao loge hadde häör vader of moder gesjtamp of gesjlage! Pas vööl later hurde ich euver die biezonjer sjoon beteikenis: van ein depe leefde die euver de moer, 't graaf en 't geluif haer reik.

Veer woonde in bie opa en oma. Opa waas penningmeister van de veiling, dae ging dus euver de sente. Sóndaags waerde der bie ós döks vergaderd. Nao aafloop moogde veer es kienjer dao ós opwachting make, want den kregte veer sóndaagscente: de kamer zoog blauw vanne rouk mit allemaol laeg glaeskes van de borrels oppe taofel en die vraemde mer lekkere lóch van waat laater alcohol bleek te zeen. Opa heel van ceremonie: hae sjting aan de taofel mit 't geldkieske van de veiling veur zich. Veer in de riej d'rlangs. Det kieske waerde plechtig geöpend en den kregte veer, ein veur ein, oet det kieske ós sóndaagscente. Waat ein eer: sóndaagscente van de veiling!

En den die sjieke Kapellerlaan en de Parklaan. De rector van de Kepel kwaam nooit bie ós, want bie ós kreeg d'r gein sigare en cognac, allein mit aad en nuuj. Mer bie vriendinne oppe Laan en Parklaan kwaam ich 'm regelmatig taeg, van alles veurzeen! 't Rieke Roomse Laeve had zo zien veurkeure.

Toch waas 't eine sjone tied: de meiste herinneringe gaon bie mich altijd gepaard mit zón, mer die haet vas neet altied gesjene. 'n Teiken det 't good waar!

**Juvenaat: een instelling die vaak aan mannenkloosters was verbonden en die de eerste fase vormt in de opleiding tot kloosterling.*



Woordeboek:

Maedje – meisje

Opins – opeens

Pos-kenteurke – postkantoortje

Argusuig – Argusogen

Percessieklêdjes – processiejurken

Saoterdaags-sjmorges –

zaterdagochtend

Nótte – vervelende/kwade/stuurse

Kernalie – gemene vrouw

Sjtampe – schoppen

Sjlaon – slaan

Henj – handen

Greuje – groeien

Biezönjer – bijzonder

Moer – muur

Geluif – geloof

Aafloop – afloop

Laeg – leeg

Glaeskes – glaasjes

Lóch – lucht

Kieske – kistje

Geöpend - geopend

Hoezer – huizen

Zón – zon

Als je denkt ook mooie stukjes te kunnen schrijven in het Roermonds dialect: stuur je tekst naar kepelsegezet@wijkapel.nl

Samen maken Wijkapel

door Bernd Korner



De wijkraad Wijkapel geeft advies aan de gemeente, gevraagd of ongevraagd. Wij als nieuw bestuur hebben de ambitie om dit actief en ambitieus aan te pakken.

We willen niet afwachten met welk plan het nieuwe gemeentebestuur gaat komen. We gaan zélf een wijkplan maken voor de komende jaren.

Bij dit wijkplan willen we de bewoners nadrukkelijk betrekken.

Alle bestuursleden zijn inwoners van deze wijk en weten wel ongeveer wat er speelt. Maar de komende maanden gaan we ook inventariseren wat uw wensen zijn over de wijk.

We gaan dit doen middels onder andere een enquête, maar we gaan ook in gesprek met bewoners.

Via onze website wijkapel.nl, Facebook en ons mailadres info@wijkapel.nl kunt u ook op eigen initiatief aangeven wat er volgens u beter, anders en mooier kan in onze wijk.

Tips, ideeën of goede initiatieven zijn zeer welkom.

Voor onszelf hebben we een rode draad om dit plan te structureren en voor elkaar te krijgen.

Daarbij hebben we een aantal hoofdpunten:

1. Communicatie
2. Platform/ draagvlak
3. Sociaal
4. Kapel op de kaart
5. Openbare ruimte

- 1. Communicatie:** Hoe bereiken en betrekken we de inwoners bij onze wijk. U heeft van ons al een ansichtkaart ontvangen en ook deze nieuwe Kepelse Gezet is onderdeel van de communicatie aanpak.
- 2. Platform/draagvlak:** Wie kan en wil ons helpen, welke kennis hebben we al in onze wijk en welke initiatieven zijn er al in de wijk.
- 3. Sociaal:** Wat leeft er, wat is specifiek in onze wijk belangrijk en waar is behoefte aan.
- 4. Kapel op de kaart:** Er is al veel moois in onze wijk, zowel cultureel als historisch. Dit willen we verder uitdragen en de wijk nog levendiger en mooier maken.
- 5. Openbare ruimte:** Hoe staat het met de inrichting en onderhoud in onze wijk. Wat kan beter, wat moet anders, wat zijn de wensen.

Een van de zaken waar we bijvoorbeeld actief over willen meedenken is het in het coalitie akkoord ook benoemde herinrichting van "IJzeren Rijn" Spoor Tracé dat grotendeels in onze wijk ligt.

Een gebied dat veel kansen biedt om onze wijk mooier en nog leefbaarder te maken.



Help ons om dit plan te maken.

Kijk op onze website
wijkapel.nl

en vul de enquête in!

Mail ons of spreek ons aan!

Wijkraad Wijkapel

info@wijkapel.nl

Cassandra Seelemeijer, voorzitter

Riet Slabbers, vice-voorzitter

Bernd Korner, secretaris

Lars Kerff, penningmeester

Hans Smolenaers, bestuurslid

Armand Thomas, bestuurslid



Door de leefde 'n echte Kepelse gewaore

door Yvonne de Vries



Mevr. Bertha Bongaerts-Lambermon

Door de leefde 'n echte Kepelse gewaore: mevrouw Bertha Bongaerts-Lambermon, 91 jaar jong! "Ich wil hie ouch noots meer weg, ane Kepel wilt trouwes nemes weg, daoróm woonde hie zoväöl aaj luuj, noe wonen hiej ouch vääöl jongere !" Zo opent Bertha het gesprek, dat natuurlijk in dialect plaats vindt.

Bertha leerde haar man Wiel kennen in Sittard, waar zij bij de firma Muller-Hermans op kantoor werkte, en waar zij soms hielp in de winkel. "Det vónj ich 't sjoonste, 't kóntak mit de miense!" Er werkten daar toen 14 dames. Wiel

kwam daar als etaleur werken, praatte met alle dames, maar koos voor Bertha. Ze trouwden in Susteren en daarna werd verhuisd naar Roermond. Daar gingen ze wonen in een nieuwe flat. Daar werd hun eerste kindje geboren. Bertha vond het maar niks zo'n flat, "net 'n keujke". Te klein om daar een tweede kindje te krijgen. Er kwam een huis beschikbaar, maar het woningbureau weigerde een vergunning af te geven. Ze ging toen een week lang iedere dag, met haar baby in de wagen, naar het woningbouw bureau, om toestemming te krijgen om aan de Kapel te gaan wonen.



foto: Lex Van Horrik

De week daarop kregen Wiel en Bertha in 1960 een huis aan de Kapel. De Kapel was toen in feite een dorp, iedereen kende iedereen en men had tijd voor elkaar.

Er waren veel winkels, meerdere bakkers, zoals Kessels, en enkele slaggers, zoals De Bock en Van Hertem. Er was een VÉGÉ, een Spar, en de Co-Op. De melkboer kwam langs de deur, met losse melk en maar later ook met flessen vla. Niemand had telefoon. Bij kwekerij Cox hadden ze die wel, en daar mocht iedereen bellen of gebeld worden.

Er waren en er zijn nog steeds veel verenigingen aan de Kapel. Bertha was zowat overal bij als lid of bestuurder. Bij de Alfonsusput, de Zonnebloem, het Zangkoor, de Kapelwacht en de Seniorenvereniging. De Zonnebloem en de Kapelwacht heeft ze moeten opgeven. Ze is nog steeds lid van de put en van de Seniorenvereniging, maar helaas ook niet meer van het koor. Na 50 jaar moest ze stoppen bij het koor. "Veer höbbe zónne sjone tied dao gehadj! Veer zónge os de lange oet 't lief! De verklaring voor dit rijke verenigingsleven volgens Bertha: "Det kump door de gooi samenwerking tösse de luuj en de Kepel, det is 'n baejvaartskèrk wo ederein welkóm is. As se hie woons, kins se dich geweun d'n hemel in baeje. Dus blief ich hie gaer wone!"



Gebroeders van Eck

WIL JE OOK ELECTRISCH RIJDEN?

Door de torenhoge brandstofprijzen schakelen meer en meer mensen over op elektrisch rijden.

Bekijk ons geheel assortiment aan elektrische maar ook benzine scooters online of kom langs in onze showroom voor de scherpste prijzen en de beste service.



**Scootershop
Remunj**
SCOOTERLIMBURG.NL

Kapellerlaan 255, 6045 AG Roermond • Tel. 0475 33 00 76

24 uurs service

Koolen Glas

0475-331288

Petrus Polliusstraat

door Yvonne de Vries

Straatpraat a/d Kapel



Deze afbraak gebeurde op last van de Spaanse overheerser: dan kon het gebouw niet dienen als schuilplaats voor de Staatse garnizoenen rond Roermond. Tot 1864 bleef de nieuwe kapel van Petrus Pollius bestaan. Toen was ze te klein. Er moest een grotere kapel komen. Dit is het gebouw wat wij nu nog kennen.

De Petrus Polliusstraat is een creatieve straat, er is een tekenatelier met de naam Pollius gevestigd en een atelier voor Iconenschilderkunst.

Verder ligt aan het einde van de straat "De Zorgdragerij", voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, zij vinden een zinvolle dagbesteding bij de 1.050 (!) schapen van Paul Silkens.

Het is best interessant om te weten hoe de straten in de wijk Kapel in 't Zand aan hun naam zijn gekomen. Pas in 1939 bij de annexatie door Roermond kregen de meeste straten in onze wijk een naam. Tot die tijd behoorde een groot deel van de wijk tot Melicks grondgebied. De gemeente Melick betitelde alle panden tot de grens met Roermond als 'Gebroek'. De grens tussen Melick en Roermond liep over de Scheidingsweg en de huidige Petrus Polliusstraat, toen 'verlengde Scheidingsweg' geheten. De weinige huizen achter de Kapel werden als Muggenbroek aangeduid. De Petrus Polliusstraat is vernoemd naar Petrus van der Poll (1609-1611), deken van het kathedraal kapittel. Hij heeft ervoor gezorgd dat in de jaren 1610-1613 de Kapel in 't Zand werd herbouwd, na de afbraak in 1579.



KOEKERELLE



Je draai vinden en rechtop door het leven gaan

Praktijk: Orthopedagogie / Muziektherapie / Psychomotoriek

www.koekerelle.nl / info@koekerelle.nl

THIJSSSEN ptiek

Kapellerlaan 241
6045 AG Roermond
0475-333983



Duidelijke digitale oplossingen

websites & web-applicaties

 WijZijn@vannut.nl

 085 - 4016 326



Genieten van authentieke Italiaanse specialiteiten,
het ruime tuinterras of rustig vergaderen?

U bent van harte welkom!
Parkzichtroermond.nl



“Gezellig en vertrouwd!”

Wat vinden we van de nieuwe Kapellerlaan?

Fijne brede fietspaden
zonder oneffenheden

Positief over het al redelijke
formaat bomen; alle lof!

echt voetgangersvriendelijk

Heel netjes geworden!!

Complimenten voor de
communicatie tijdens de
werkzaamheden

Ik hoop dat de bomen het
overleven, maar als geheel wel
geslaagd

Lantaarnpalen
staan lastig voor
parkeerders

Een knap stukje
logistiek 👍❤️🌸

Kunnen de mooie gebogen
hagen uit de vorige eeuw bij
de Roer terugkomen?

Fijn dat er bankjes staan om te rusten

Nu nog zorgen voor
meer lekkere zitplekken
in schaduw

Unter den Linden nao de Kepel

Petje af voor de harde werkers !

Wat vinden we van de nieuwe Kapellerlaan?

De nieuwe laan is
rustig en veilig

Veel nadruk op groen en
natuur

Snelheidsbeperkingen
werken goed, maar op de
Heinsbergerweg rijden ze
nog veel te hard

30 kilometer, maar ze rijden
nog steeds veel te hard
hoor.

Oplossing voor de PMD
zakken en oud papier:
geen plek voor en
waait weg

Ich verheug der mich op es de
buim alweer get groter zeen.
Het zuut der noe al good oet
maar dan is het zeker weer de
sjoonste sjtraot van Remunj! '

Ik fiets er elke werkdag en
ben 100% tevreden over het
gladde asfalt

Meer groen en
minder verkeer,
Wel jammer van de
oude bomen...

Goede indeling die ook
fietsers afremt en meer
groen is ook prima



22
JAAR
KASTELEINS

HENK EN ANNELIES KEFEE AAD REMUNJ

TIED VEUR EIN FEESJE • VRIEDAAG 11.11.2022 • 20.30 OER
LIVE MEZIEK VAN PRESTO PRONTO

Op zeuk nao 'n orzjeneel kedoke?
Te koup veur 9,50 euro bie de maakster, waerd auch nog gesigneerd!

Óntdèk Remunj in



't eerste
Remunjse
zeukbeukske

het eerste
Roermondse
zoekboekje

Ontdek Roermond in



Jolanda van de Rotten
0613916303 info@joinform.nl

Op zoek naar 'n origineel cadeautje?
Te koop voor 9,50 euro bij de maakster, wordt ook nog gesigneerd!

EETCAFÉ  CAFETARIA

IN 'T ZAND

Herkenbosscherweg 2 Roermond
0475 852 085



Join form
Jolanda van de Rotten

Petrus Polliusstraat 75
6045 BW Roermond

Tel. 0613916303
e-mail: info@joinform.nl

grafische vormgeving

desktoppublishing

fotografie

alle uitingen van drukwerk
drukwerkbegeleiding
beeldbewerking

Geschiedenis van het bloemtapijt *door Marie-José Frencken*

Een bloemtapijt werd vroeger gelegd ter ere van een neomist (iemand die zijn eerste heilige mis op draagt). In 1935 werd het eerste bloemtapijt aan de Kapel in t Zand gelegd ter ere van de eerste heilige mis van pater Ton Pieters, door zijn zus Netje. Het tapijt liep vanaf zijn ouderlijk huis naar de kapel.



In 1942 legde Netje Pieters het eerste bloemtapijt in het Kruiswegpark, voor de Calvarieberg. Daarna legde tante Netje nog een aantal jaren tapijten, met medewerking van buurtbewoners en schoolkinderen, die hier voor veldbloemen gingen plukken. Op 18 augustus 1946 lag er weer een bloemtapijt en in de jaren daarna werd het een vast onderdeel van z.g. sluitingsprocessies.

Netje Pieters overleed in 1967, maar niemand volgde haar op. Bij het 100-jarig bestaan van de laatst gebouwde kapel namen een aantal Kapelse dames

het initiatief weer op en omdat het zo'n succes was, werd besloten om ieder jaar weer een bloemtapijt te gaan leggen, nu ter gelegenheid van het einde van het bedevaart seizoen in september: **het "besjloet"**.

Werkwijze: de ongeveer 40 vrijwilligers van de werkgroep komen in juni bij elkaar en horen welk onderwerp er is gekozen. Vaak is dat religieus van aard, maar er worden ook jubilea van vrijwilligersorganisaties of verenigingen aan de Kapel in 't Zand in het bloemtapijt uitgebeeld.

De 12 afbeeldingen worden daarna ontworpen en op ruitjespapier ingetekend. Die tekeningen worden weer overgebracht in de zandbedden.



De mannen hebben dan al de tenten op gezet en de bakken gevormd, waarin het zand wordt gestort. Op maandagavond vóór het Open monumenten weekend komen alle leden bij elkaar en dan worden de afbeeldingen verdeeld. Iedere legger mag zelf bepalen welke kleuren gebruikt worden, maar bij een logo van een vereniging wordt daarmee rekening gehouden. Op dinsdag beginnen de mannen al vroeg met het ophalen van de bloemen, die gratis geschonken zijn door bloemisten en kwekerijen in de buurt. De knippers zorgen dat er voldoende emmers water klaar staan, zodat alle bloemen goed verzorgd kunnen worden. Omdat ieder lid ook al gezorgd heeft voor bij materiaal, zoals elzen-propjes, eikels en bessen, kunnen de leggers intussen al starten met het leggen van de contouren. In de 5 dagen die daarna volgen wordt hard doorgewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Bij alle weerstypen wordt gewerkt. Vanaf zaterdag kunnen de bezoekers komen kijken, tot en met de donderdag daarna. Dan wordt om 17.00 uur alles opgeruimd en een glaasje gedronken.





mauri osteopathie



Behandeling van de zwangere vrouw
bij bijvoorbeeld bekkenklachten,
rugklachten en vermoeidheid

Ook behandeling van baby's en kinderen
voor reflux, huilen, krampjes,
slaapproblemen en andere klachten

kapellerlaan 136 6045 aj roermond t 0475 480 785
i www.mauri-osteopathie.nl

**STOMERIJ
STAMS**

WASSERIJ EN

STRIJKSERVICE

KLEDINGREPARATIE

SCHOENREPARATIE

Wijkagenda

21 & 22 oktober: Komedie
"ne Kulturele avond"
Kijk op speelgroepkapel.nl

29 oktober: Allerzielenloop

2 november: Allerzielen

10 november: Sinte Merte viering

11 december: Eindejaarsconcert Fanfare

17 december: Opschoondag zwerfafval

24 december: Kerstgezinsmis

19 tm 21 februari: Carnaval

Begin Maart: 2e editie Kepelse Gezet

Ook uw evenement op deze plek
of op de wijkraad website:
stuur een bericht naar:
info@wijkapel.nl

**Wijkapel**

Sinte Merte



10 november organiseren o.a. de
scouting, de fanfare, het kerkbestuur,
de school en de wijkraad samen weer
de Sinte Merte viering.
De start is om 19 uur bij de Kapel.

Zie voor de meest actuele wijkagenda
de website van **Wijkapel.nl**
of het infobord bij de Kapel.

Help ons om een goed wijkplan ter maken
en doe mee aan onze **bewoners-enquete!**
Ga naar onze website **wijkapel.nl** en geef uw mening
over alles wat er in onze wijk speelt.

Liever op papier invullen:

Haal de enquête o.a. op bij 't Kepels Winkelke
of mail uw adres naar info@wijkapel.nl
en wij zorgen voor een enquête in uw brievenbus.



Belangrijk:
Vul ook de wijk-enquête in:
Ga naar [Wijkapel.nl](https://www.wijkapel.nl)